

La douce France

Lieve mensen, hier weer wat impressies van ons leven hier. Eindelijk kan ik komende week ook mijn schapen deze kant op gaan halen. Dat was nog niet zo eenvoudig met alle regels enz en bij de Voedsel en Waren Autoriteit kennen ze hun eigen regels niet. Nou dat schiet op. Ik ga dan met de trein naar Nederland en ga de volgende dag met het schapentransport mee terug.



We genieten elke keer weer van ons uitzicht. Dit was op 3 juni 's avonds. Fraaie wolkenpartijen zeilen dan voorbij terwijl wij op ons terras uitrusten van de activiteiten.

Ondertussen hebben we er ook weer kippen bij. Gekocht op de grote maandmarkt in Corbigny. Bleu d'hollande. Zeg maar bleue hollanders!



De zwarte container is normaal gesproken een schuilhut voor de lammeren maar doet nu tijdelijk dienst als kippenhok. Zo kunnen ze heerlijk droog zitten zo.

Ook maken we elke keer weer tochtjes in de omgeving. We beginnen de buurt al een beetje te kennen. En op het ogenblik werk ik hier ook af en toe voor de lokale dierenarts waardoor je helemaal overal komt. Zo ontdekken we overal fraaie lavoirs en plaatsen waar we met de honden kunnen lopen.



Hier het lavoir van Les Gobets en hier onder het bos bij St Martin. In de bossen is het altijd heerlijk koel terwijl de temperaturen er buiten erg hoog zijn. We krijgen het af en toe bijna koud. De honden genieten volop. Elke keer proberen we weer een nieuw pad te ontdekken.



Binnenkort hebben we een housewarmingparty voor de burens, vrienden en bekenden die we hier al hebben. Een aangeklede borrel met allerlei zelf te bakken happen. Nu moet ik weer aan de kwast want de kamer moet af want Frits en Tjits komen het seizoen openen.

Hoe gaat ie bij jullie?

Tot mails,

Nol en Koos