

## Gezellig

Hier weer even wat plaatjes uit het zonnige Frankrijk, we hebben net weer een heleboel gasten achter de rug. Wel wat druk, want nog niet alles is af. Gelukkig was het mooi weer, dus droogde de was snel en konden we alles snel wisselen.



Deze foto is genomen vlak voor mijn huis, er moesten nog 6 kalveren tegen blauwtong ingeënt worden: dan moet de hele koppel mee en dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Ze braken 3 x uit voor ze in de vangkooi zaten. Wat kunnen sommige mensen hier hard lopen!!  
Aan de rechterkant is nog mijn oprit te zien.

De blauwtong viert hier hoogtij, mijn schapen zijn ondertussen geënt, maar niet geheel op tijd, 2 hebben het zwaar te pakken gehad. Gelukkig zijn ze er weer.



Ik ben hier de schapen van onze assistente aan het inenten. Wel is het schandalig want er is niet genoeg vaccin voor alle schapen. Dwz het wordt gewoon niet afgegeven door de DSV (veterinaire dienst). Een aantal grote schapenhouders

heeft ook al grote verliezen geleden. Ook is het raar dat de lammeren niet meegeënt mogen worden. Terwijl dat toch de toekomst is.

De oogst voor de winter is binnen gehaald mbv de buren:



Ik heb nu 12 rollen in de schuur liggen.

De schapen misdragen zich geregeld. Ze proberen door de heggen heen te breken. Gelukkig komt binnenkort Jakko met zijn vrienden zodat er weer wat hekken geslagen kunnen worden. Ze (de schapen en niet de vrienden) zitten vol met klitten van het kleefkruid. En groene guirlandes om hun nek van de planten.

En onze hopjes zijn uitgevlogen. Vlak bij het terras zat een nest en elke dag zagen we de familie voeren en gevoerd worden.



Ineens zijn de kinderen vertrokken met stille trom. De ouders zijn nog een paar keer komen kijken, maar er kwam geen reactie meer uit de muur.

Mijn kippen blijken voor een groot deel hanen te zijn. Volgens een kenner horen hanen voor een Coq au Vin 4 jaar te zijn. Nou dan wordt het bij ons maar Poussin au vin!! 4 Jaar 9 kukelende hanen!?

Ook de eerste kleine poesjes zijn “uitgevlogen” naar Nederland. Het scheidt al wel ruimte, 6 is toch te veel.

Op 13 juli 's avonds hebben we een groot vuurwerk bij het zwemmeer ter ere van 14 juli (de nationale feestdag). De 14<sup>e</sup> zijn we ook in het dorp genodigd voor de jaarlijkse dorpsborrel, erg gezellig. Doordat ik hier bij de collega werk beginnen er langzamerhand al weer allerlei mensen te zwaaien als ik ergens langs kom. Erg grappig.



Dit was weer even een impressie.

Tot bels/ mails etc,

Nol en Koos