

Oktober

We zijn al weer een maand verder. De tijd vliegt want op mijn verjaardag zit ik hier al weer een half jaar. En er is ontzettend veel gebeurd!!
Onze nieuwe badkamer is eindelijk gereed en de nieuwe WC ook.



In de woon- en eetkamer hangen er gordijnen. Wij vinden ze deftig en de poezen spelen toneel. Ze komen geregeld op. Vooral onze Vlamme is er erg blij mee.



De kamer voelt warmer aan, maar dat komt ook door onze fijne nieuwe radiatoren.



In de eetkamer branden we af en toe ons nieuwe antieke Godin kacheltje, maar daarvoor moet het hout extreem droog zijn anders ligt er een rookgordijn door de kamer.

Nu zijn we voor de grote open haard nog op zoek naar een haardplaat zodat er nog meer warmte de kamer ingestraald wordt.

Ondertussen zijn we alweer aan een volgende houtlevering toe. De eerste 2 kuub zijn er al door.

Voor het paard is de nieuwe deur bijna klaar. Het was een hele klus om in de achterwand een gat te laten maken. Je zaagt niet zoals in de nederlandse muren zomaar een gat. Hier moet de 50 cm dikke muur steen voor steen uitgestapeld worden. Deze stenen kan ik weer recyclen in een muurtje waar achter de ezels kunnen staan.



Voor de kippen moet ik ook nodig aan het klussen: onlangs dacht ik Clicquot in de weide te zien maar het was een vos. Boer pas op je kippen!!!

Ondertussen lopen ook de rammen weer bij de ooien. In maart hopen we weer lammeren te hebben.



Het weer is erg wisselvallig op het ogenblik: donderdag hadden we 5 cm natte sneeuw:



Vrijdag zaten we zonder jas buiten thee te drinken en vandaag piest het uit de hemel. Ik heb mijn kleine riviertje nog nooit zo hoog gezien. Het treedt binnenkort misschien wel buiten haar oevers. Maar dat zie je overal.

Afgelopen week heb ik Philippe (mijn collega) vervangen die nodig een weekje op vakantie moest. Best wel spannend want niet elke veehouder is aan de telefoon even goed te verstaan. Gelukkig is het hier nog erg rustig dus elke nacht heb ik heerlijk geslapen. Wel vreet je hier heel wat kilometers tijdens het werk.

De aannemer kwam gisteren weer langs om te bespreken wanneer de nieuwe keuken geplaatst kan worden. Onze mannen die voor ons werken zijn volgens hem onder de indruk van al onze activiteiten hier. Wij zijn ook erg blij met hen. Ook zoals je kunt zien de honden die graag helpen bij de lunch.



Liefs en groeten van ons hier

Nol en Koos