

December

Het weer is op het ogenblik erg wisselend. Er zijn dagen dat we het om 9 uur 's morgens nog -5 hebben of zoals nu dat het regent. Ik weet nog niet wat ik liever heb. Als het niet vriest is het water geven van de beesten een stuk eenvoudiger. Dan doet de tuinslang het en anders moet ik toch slepen met emmers. Met al dat hooi wordt er best wat geslobberd.

Halverwege de maand hadden we nog een prachtige regenboog in de achtertuin.



En alles was nog mooi groen. Mijn prachtige solitaire eikenboom stond goudkleurig af te steken tegen de donkere lucht.



Niet alleen de donkere lucht was een voorteken, maar ook het vertrek van de grues (of wel kraanvogels) die in grote getalen naar het zuiden gingen trekken. Een bijzonder gezicht. Ook hoor je ze al van verre. In eerste instantie dacht ik aan wat vreemde ganzen. Het zijn enorme formaties. Twee zaterdagen terug was het echt de topdag voor de trek.



De volgende dag was alles bevroren. En mijn eerst zo gouden boom werd wit



Verder hebben we mijn verjaardag gevierd. Erg gezellig met vrienden van hier en oude vrienden uit het noord hollandse. Arno en Carin en Jan en Lia zijn overgekomen en daarmee hebben we een heel gezellig weekend gehad. Onder hun invloed zijn we op mistletoe jacht gegaan. Niet alleen dat weekend waren er kapers op de kust, ook 2 weken later waren we weer op jacht. Wat zal het op bepaalde kerstfeesten een romantische boel gaan worden!!
Moeders wilde al met een bol onder de arm in de trein naar Nederland stappen. Daar heb ik haar nog net vanaf kunnen brengen.

De korte avonden brengen met zich mee dat de haard al vroeg brandt. Ik heb op een brocante een fraaie haardplaat gekocht voor extra reflectie van de warmte. De eerste 3 kuub hout zijn er door sinds de zomer. Dus de 2^e lading is besteld. Gelukkig kon een mevrouw in de buurt ons aan een noodvoorraad helpen. Met de mededeling dat zij hout heeft voor 5 euro minder de kuub. Nou ja dat weet ik dan voor de toekomst.



Ste Marie komt langzaam in kerstsfeer: er hangen lampjes in de boom bij de kerk en er staat een reuze boom voor het gemeentehuis.

Ik heb ons kerstdiner al verdiend. Omdat ik een aantal jachthondjes had opgelapt op zondagmiddag werd er onlangs een everzwijnenrug afgeleverd. Met een vermanende vinger naar Nollie die het vlees aannam: het is wel voor de dierenarts hoor!

Door de enorme mist die we hebben gehad was het afgelopen weekend prachtig. Met alle beijzelde bomen met later zelfs een stralend blauwe lucht erbij



Om de volgende ochtend een ander fraai spektakel te hebben van het morgenrood!



En inderdaad later op de dag water in de sloot.

Alvast prettige Kerst en Gelukkig 2009 voor jullie allen en tot horens,

Nol en Koos