

2008 is op

Het nieuwe jaar is hier voorspoedig begonnen. Niks geen vuurwerk of zo, dat is gereserveerd voor 14 juli en als het al afgestoken wordt onder toezien van de stad of het dorp. Het is niet zo dat iedere inwoner vuurpijlen kan kopen. Wij hebben wel oliebollen gebakken en deze gedeeld met de burens en daar kregen we weer franse koekjes voor terug. Morgen willen we nog aan de kniepertjes beginnen.

Verder is de maand rustig begonnen. Dwz weinig betalende gasten, de enige mensen die we hadden kwamen op de avond dat de stroom in de woonkamer het niet meer deed en we dus met onze laatste kaarsen de kamer verlichten.

Gelukkig vonden zij het erg sfeervol, wij hadden echter angst dat de stroomuitval net zo lang zou gaan duren als onze telefoonuitval, die ondertussen al 4 weken voortduurt. Na een retirade van een juffrouw van de telecom die mij beloofde dat het mij geld zou gaan kosten omdat alles perfect was, bleek er een belangrijke draad bijna gebroken te zijn. Vandaar dat we af en toe bereikbaar zijn, maar niemand weet wanneer.



Verder hebben we deze maand een begin gemaakt met onze keuken. De vingerverf is van de schoorsteen en dat zal zo blijven, Marnix gaat de voegen gewoon afwerken. Verder zijn na 3 weken waterloosheid in de keuken alle buizen weer aangesloten en hebben we alle onderkastjes op z'n plaats. De tegeltjes en de bovenkastjes volgen in het nieuwe jaar als onze Marnix weer terug is.

Het is een stuk ruimer geworden en lijkt op een echte keuken waar ik erg tevreden mee ben!

Na wat behelpen: afwas onder de douche etc is dit al een waar feest. Alles stond door de zit- en eetkamer heen. Vandaar dat we wat laat in kerststemming zijn gekomen: We hebben onze eigen kerstboom met een gat tussen de takken op 20 december een kopje kleiner gemaakt en naar binnen gehaald. Hoezo kerstgedachte!!



Maar ondanks Apie gaat het goed met ons boompje. De mistletoe hangt in de eetkamer. Op tweede kerstdag zijn Bar en Wil gearriveerd en hebben we een erg gezellige tijd met elkaar gehad en ook hebben we de heg weer onder controle gebracht. Een stuk gezelliger om je gezamenlijk in de wilde rozen en bramen te storten dan wanneer je er alleen mee bezig bent en ook heel wat sneller!!

Uitzicht vanaf boven:



De hele voorkant is terug gebracht naar normaal niveau!

Buurman Buisson heeft zijn paarden vorige week zondagochtend om 7 uur in de wei achter ons gejaagd, dit tot groot genoegen van mijn Saar die er meteen extreem hengstig van werd en niet te harden was. Muffin, ook niet de minste wierp zich tussen zijn vriendin en deze onaangekondigde belager. Niet van plan om zijn positie als man zomaar af te staan.

Saar werd er wel wat opgewonden van:



Josephine laat zich niet meer gek maken, zij groeit rustig door en neemt het er van. Ondanks de vrieskou ligt ze lekker buiten in de zon op het stro. En als Jasper zich al iets in het hoofd haalt word hij genadeloos afgestraft.



Op 20 december hebben we Père Noël ontmoet in Ste Marie. Wel wat vreemd want 's ochtends had ik nog 90 koeien bloedgetapt bij hem en heette hij gewoon Mr Ramier. Daarnaast had hij een duidelijk zichtbaar elastiek over zijn wang lopen, toch was de jeugd erg bang voor hem. Wat ons erg opviel was dat niemand, ook de burgemeester niet, hem introduceerde noch uitzwaaide. Dat zou de goedheiligman toch nooit accepteren.

We hebben de krant gehaald op deze manier: hoe de nederlanders integreren in de franse gemeenschap!

Met Bar en Wil bezochten we nogmaals Vezelay. In de Madeleine trof ik deze honden onder de koorbanken. In de zon kwamen ze zo prachtig uit.



Heel veel liefs,

Nol en Koos