

Januari,

Alweer tijd voor een nieuwsbrief. Januari is voorbij gevlogen.

We hebben op 5 januari maar even gebeld met france telecom, wanneer we de reparatie van de telefoon konden verwachten: Welke reparatie vroeg de dame beleefd. Ons dossier was reeds gesloten dus van reparatie geen sprake meer. Gelukkig ben ik niet de meest geduldige persoon en op 6 januari is deze “enorme klus” in 15 minuten geklaard.

Het was een dag met vorst en sneeuw en helaas voor mijn kleine 4 x4 tje verloor ik de macht over het stuur:



Mijn waarde collega Philippe kwam later met de opmerking: ik kies altijd de meest gunstige kant uit als ik slip!! Nou als ik had kunnen kiezen was ik liever gewoon recht uit gegaan. Nu was er links van mij een greppel met helaas aan de andere kant een stenen muur (trouwens rechts idem dito). Gelukkig wordt mijn bijna 10 jarige op kosten van de verzekering weer als nieuw gemaakt. Al ben ik er wel even bang voor geweest. Nu is dus behalve de achterkant de auto weer bijna zo goed als nieuw (na de vervanging van de remschijven, de versnellingsbak en de koppeling). Zelf was ik door de wat abrupte stop alleen maar stijf.

Op 9 januari liet Philippe zich door een koe op zijn toch al niet zo'n beste knie slaan. Hij was voor 2 weken uitgeschakeld en nu nog deels. Gelukkig zijn de buurcollega's ingesprongen want dagen met 4 keizerssneden zijn niet voor de poes en al zeker niet meer voor mij. Ben niet voor niets afgekeurd nietwaar.

Net even een korte onderbreking van mijn geschrijf want onze kleine Apie was in de porseleinkast geklommen die moe daarna had dicht gedaan. Niet ideaal!

Als ik te werk ga geniet ik vaak van alle prachtige ochtenden met mooie vergezichten. Het spel tussen zon en mist levert hele mooie plaatjes op.



Het begin van de maand hadden we vorst en nu weer met een een korte onderbreking vorige week. Toen hadden we enorme regenbuien, de beken konden het even niet meer aan en op veel plaatsen kwam het water over de weg. De zomers zo mooie lavoirs kolkten vol met bruine modderdraaikolken. En door de enorme wind kwam er water onder onze pannen door, precies boven mijn bed. Gelukkig wel toen ik er niet in lag.

Achter het huis zagen we een groot meer spiegelen. Toch was ook dit de volgende ochtend weer verdwenen.



Behalve het weer hadden we ook nog onze keuken. We hadden gehoopt hem nu trots te kunnen tonen, geheel afgewerkt en klaar. Maar onze installateur kwam terug van vakantie in België, kreeg een nerveuze inzinking, bezorgde ons enkele slapeloze nachten en vertrok.

We eten gezellig bij burens en met vrienden, dus over ons sociale leven hoeven jullie je geen zorgen te maken (mochten jullie dat al doen).

En voor mijn noordhollandse vrienden: zo zien kniepertjes en rollekes eruit:



Die hebben we hier nu ook geïntroduceerd.

Daarnaast hebben we ook nog een nare boodschap: helaas is gisteren onze prachtkater Klaas verongelukt. Het zat er een beetje in want hij liep als een koning geregeld midden op de weg en liet zich niet haasten. Menig auto heeft hem gezien en heeft voor hem geremd. Maar gisteren dook hij plotseling uit de heg net op het verkeerde moment. We zullen hem missen: de hagedissen iets minder denk ik.



En ook de mollen hoeven niet meer te vliegen na hun dood.

Onze Speedy heeft ons blij gemaakt met een wezeltje. Knipogend zat ze naar Nollie te kijken nadat ze een nog warm wezeltje voor haar had neergelegd.

De komende keer hoop ik ons baby ezeltje te kunnen laten zien.

Groeten van de bewoners van Maubranche

