

Lentekriebels.

Maart roert alweer haar staart. Of eigenlijk is de staart alweer uitgeroerd. De eerste week van maart had ik vakantie. Eigenlijk zou ik een weekje naar Nederland voordat de lammerij zou gaan beginnen. Maar de auto was nog niet klaar en omdat ik eigenlijk overal wel even langs wilde was de trein niet echt een optie. Uiteindelijk heeft het tot de 26<sup>ste</sup> geduurd eer ik mijn bolide weer kon ophalen. Ze is dan ook wel weer zo goed als nieuw! (Behalve dat nu de centrale vergrendeling en de ramen niet meer werken). Mijn vakantie heb ik heel nuttig thuis besteed. Het was in het begin even erg koud en nat dus hoog tijd om de schapen binnen te halen. Een grote verhuizing: Muffin de pony woont nu in de ezelswei want ook de ezels staan nog binnen ivm het te verwachten veulen.



Door Esther en Kees Nono gedoopt. Had beter Ouioui kunnen zijn want zo komt 't nooit naar buiten! Of het blijkt toch een olifantje te worden en wordt er nu gewerkt aan het slurfje want de oren zullen ondertussen toch wel klaar zijn!



Eindelijk konden de klonten modder van schapenpoten vallen. De oude voergoot doet weer dienst als voerbak en voor een enkeling ook als etagewoning om de familie te overzien.

Verder ben ik begonnen met het schilderen van de luiken, we gaan namelijk van kleur veranderen. De luiken en ramen gaan in het blauw vanaf dit voorjaar.

Achter zijn we al verkleurd:



Daarnaast is de paardenstalmest na een wintertje potstallen over de wei verspreid. Helaas was het 's nachts te koud en groeide het gras maar zeer minimaal. Maar dat is aan het veranderen.

Ook is meneer Boullard onze aannemer weer terug gekomen om aan de keuken te werken. Dat wil niet zeggen dat hij nu af is, maar de tegeltjes zitten er op, de bovenkastjes hangen en de schoorsteen is gevoegd. Ook hebben we de gips versiering boven de ramen verwijderd en dat is nu strak gestuct. Nu nog de lampen en het afkitten. En even een rondje Dijon want natuurlijk hebben ze de verkeerde deurtjes voor de bovenkastjes meegestuurd.



Op zondag de 15<sup>de</sup> zijn de eerste lammeren geboren. Ons oude schaap Nol kwam weer met 2 grote kerels. En ondertussen zijn we ruim over de helft van de lammerij. Ook moeder Nol heeft haar eerste schaap verlost en ze is daar best trots op (ik ook). De eerste week konden ze allemaal lekker naar buiten de zon in. Maar soms is het weer akelig koud en nat, dan blijven ze in de hooischaar.

Maar als het even meezit lopen ze in de wei achter het huis.



De moestuin zijn we weer aan het opstarten. De eerste aardappels zitten in de grond en ook de tuinbonen zijn gelegd. De prei van vorig jaar, gepoot met Elies en de kinderen, hebben we geoogst en deels ingevroren.



Dit jaar hopen we ook pompoenen en tomaten te zetten. Mijn artisjokplanten zijn bevroren in de laatste vorstperiode. Ze hadden zich zo dapper gehouden. Maar ach, ze nemen ook wel veel ruimte in en voor de prijs van de artisjokken hoeven we ze nou ook weer niet te zetten.

Ook ons hanenbestand heb ik weer wat verkleind. De arme kipjes liepen er schamel bij met hun blote konten. Maar ze leggen als de besten en verdienen zelfs wat met hun eitjes. We hebben een aantal vaste afnemers.

Binnenkort hoop ik een tussenbericht te sturen met dan eindelijk mijn lang verwachte ezeltje. Moeders loopt met een uier op spanning en zucht onder de buik. Rolt nog wel eens over de rug als ze buiten komt. Maar zoals we ook altijd tegen klanten zeggen, het komt als het klaar is!!

Hopelijk tot spoedig,

Nol en Koos