

April

Allereerst natuurlijk het leuke nieuws dat ons ezeltje uiteindelijk is geboren. Nono Avril de Maubranche gaat ze voluit heten. Ze lijkt sprekend op haar vader. Die bewaakt de familie wel ondanks het feit dat ze nog gescheiden lopen. Laatst was ik de laatste fles bij de lammeren aan het geven bij lamplicht en Jasper ging breeduit staan voor de stal waarin de andere ezels stonden.



Deze maand is qua weer erg wisselend geweest. We hebben al prachtig voorjaarsweer gehad en de afgelopen week heeft het heftig geregend. Helaas voor onze gasten. Ook hadden we nog wel een nachtje nachtvorst. Erg jammer voor de zojuist geplante tomaten plantjes. Volgende keer dus toch maar de ijsheiligen afwachten. Ook onze aardappels kregen een tik mee. Gelukkig komen die nu weer sterk terug.



Op 1 april hoorden we voor het eerst weer het hophophop klinken. Dwz dat de hop is teruggekeerd voor een volgend seizoen. We hopen dat ze weer een nestje zullen gaan maken in de muur. Ook zijn de zwaluwen weer terug en niet te vergeten de kikkers met hun eindeloze concerten die net zo abrupt eindigen als ze beginnen.



De lammerperiode is afgelopen en gezien het grote aantal jonge ooien met een redelijk resultaat. En de dag dat de rammen me echt in de weg begonnen te lopen werd ik gebeld door een van onze grote schapenhouders.



Hij wilde erg graag komen kijken en was onder de indruk van de maat van mijn schapen. De rammen heb ik in 1 klap en per direct verkocht. Hoe kan het mooier gaan.



Verder genieten we alweer volop van de meest fraaie avondluchten. Ook was het prachtig in de bossen. Volop bosanemonen en daardoor leek het af en toe of het gesneeuwd had. Daarnaast was bijna elke fruitboom in de omgeving ijverig aan het bloeien.

En nu zitten we weer temidden van de koolzaadvelden. Prachtig geel, maar erg wee van geur. Dat is even jammer.



Tot de volgende nieuwsbrief,

Nol en Koos