

Mei is alweer voorbij,

We zijn mei goed begonnen, Nollie is in zaken gegaan. Op de Brocante die elk jaar op 1 mei in Bazolles wordt gehouden hebben we 2 voltaire stoelen gekocht. Beide in erg goede staat. En dit voor het aankoop bedrag van 250 euro de twee. (Ik ben nooit een goede afdinger en Nollie wel). Vervolgens hebben we er 1 doorverkocht aan onze vriend Theo voor 200 euro (en we hebben het hem nog verteld ook). En hij is er ondanks dat erg blij mee.



Het is zover na eindeloos geschilder is het huis nu blauw. Alle luiken aan de voorkant van het huis zijn vervangen. Iedereen vindt het een prachtige kleur, met uitzondering van de Franse vorige eigenaar die zelf het groen gekozen had. Volgens hem leven we niet aan zee. Daar kan over gediscussieerd worden want enkele Amerikaanse familieleden hadden besloten dat het hier toch wel net zo plat was als in Nederland.....?????? Daarnaast wonen we op 256 meter boven zeeniveau en waren ze bang dat we door de klimaat veranderingen natte voeten zouden krijgen. Nou rekenen zij in voeten en wij in meters. Het zal wel meevallen lijkt me zo.

Onze Speedy is weer erg blij dat de hangmat opnieuw is neergezet.



En Jan en Vlammie houden zich druk bezig met de verschillende diersoorten. Onlangs vond ik nog een onthoofd slangetje in de eetkamer. Evenals een hagedissenstaart zonder lichaam.

Verder we hebben de pluktuin van Marigny ontdekt. De hele zomer kun je daar allerlei soorten groenten en fruit (afhankelijk van het seizoen) zelf plukken. Hartstikke vers en erg goedkoop. Daar kun je de sla zelf niet voor planten (zij hebben 8 variëteiten).



Als je via internet een huis kunt vinden dacht ik, dan moet dat daten misschien ook lukken. Na reeds enige tijd erg leuk contact te hebben via de telefoon en per mail heb ik 9 mei Glenn in het echt leren kennen



We hebben een onwijs leuk weekend achter de rug. Wordt vervolgd!



2 Zwaluwen in Nollie haar slaapkamer om 23.00 uur

Sinds half mei worden we “geplaagd” door de zwaluwen. Zo gauw als we een raam open laten staan vliegen ze naar binnen. Ze willen nestelen op de waslijn, aan de schoorsteen in de woonkamer, maar het liefst in de slaapkamer van Nollie. We vinden overal zwaluwen uitwerpselen: op schilderijlijsten, op de rekening van de houthandel en in de vensterbanken en zelfs op de nieuwe voltaire stoel. Daarnaast moeten we de nodige keren achter de poezen aan die zich wanneer het maar mogelijk is zich aan de zwaluwen willen vergrijpen.

De moestuin wordt weer wat voller. De wortels, bieten en raapstelen zitten er in. Verder staan de pompoenen en de suikermais in potjes.



Ook heb ik er in de bloedhitte een dagje Parijs opzitten. Mijn paspoort was verlopen en ik moest ervoor naar het consulaat. Via de post is het nieuwe gekomen met een stempel van de ambassadeur van Parijs (model 007 staat eraan??)

De laatste week van mei ben ik zoals velen van jullie al weten even in Nederland geweest. Helaas kun je in een week niet iedereen bezoeken. En bij thuiskomst bleek dat ik eindelijk echt te vinden ben: ik heb 2 bordjes aan de weg met Maubranche erop!

Daarnaast heb ik de postcode ingetoetst in de tomtom en voor allen die moeite hebben om het juiste adres te vinden: Maubranche staat vermeld in de tomtom!!



Eerst toets je de postcode en kies je Sainte Marie, dan D38 en dan Maubranche.

Groeten Nol en Koos