

Juni, volop zomer.

De maand begint met nog twee vrije dagen van de praktijk. Ik kan mijn dagen variëren zodat het zowel voor Philippe als mij een prettige invulling van de tijd geeft. De komende maand werk ik alle dagen in korte tijd ivm met de vakantie van 1 van mijn collega's.



De in vorige mail beschreven pluktuin heeft veel te bieden. Juni is aardbeien tijd en we plukken er 5 kg. Zowel om zo op te eten als voor eigen te maken aardbeien jam. De voorraad van vorig jaar is op. Op de lokale markt zijn er ook weer kersen te koop. Ten noorden van ons in de Yonne staan enorm veel kersenvoemen. Ben uitgenodigd door de burens om mee te gaan kersenplukken en we worden met de hoogwerker de boom ingetild. Naast 3 volle emmers kersen zijn er ook genoeg gewoon opgegeten. Erg gezellig en voor herhaling vatbaar. Nu maar clafoutis bakken en de rest, de productie lijn van de jam draait op volle toeren.



We bellen weer eens met de aannemer dat het nu toch echt tijd wordt om te starten met onze gîte, omdat we anders een ander zoeken. Met resultaat: er wordt nu gebroken in de vloer en het houtenframe voor de verdieping ligt klaar in het magazijn. Ook de heren voor de installatie van de zonnepanelen komen langs. De gîte zal vloerverwarming en een boiler op zonne-energie gaan krijgen.

De schapen zijn alweer een jaar op Maubranche. De kudde is gestaag gegroeid. Bij mijn lammeren lopen er 2 blauwtong op. De kleinste redt het uiteindelijk niet. Verder ontdek ik dat 1 van mijn lammeren is aangevallen door een vos. Hij heeft 2 gaten in de hals maar is ontsnapt. Gelukkig is die nu weer helemaal op de been. We zien de vossen hier op klaarlichte dag gewoon rondlopen dus zijn er genoeg. Bij de buurman is er een kalf tijdens de geboorte aangeknaagd. De tongpunt (zo'n 4 cm of meer) is eraf gebeten en het kalf is hierdoor doodgebloed. Het moet niet gekker worden.

Eindelijk heb ik ook de tijd om een bezoekje te brengen aan Ikea om mijn keukenkastdeurtjes om te wisselen. Dit na zes maanden. Erg vriendelijk van ze.

We hebben ook een aantal dagen regen maar dat is voor het gras wel lekker. Helaas voor bezoekers uit Warmenhuizen valt het ook samen met hun bezoek. Ook hebben we weer onweer en dat kost mij een telefoon en de lifebox. Voor het noodweer begint is het al gebeurd. We blijken niet de enigen te zijn. Iedereen om ons heen heeft wel wat met de telefoon of met de computer.



Volgens de meneer van Orange valt het nog mee als ik hem vertel dat het de derde lifebox in 1 jaar is. Hij verzekert me dat ik vast nogwel eens een nieuwe zal komen halen, daar waar u woont is dat heel normaal.



Mijn laatste (erg agressieve) haan overleeft het bezoek van de Warmenhuizense delegatie niet. We eten erg lekkere hanensoep en genieten nog dagen van de kilo's vlees die er afkomen. Mijn kippetjes vinden het wel rustig, ze beginnen langzamerhand weer veren op de rug te krijgen. Ik mis wel het vrolijke gekukel en ga dus nog op zoek naar een nieuw haantje maar wel een van hetzelfde formaat. Niet meer zo'n hollands blauwe reus.

Half juni ben ik een paar dagen naar Glenn in Engeland, we maken uitstapjes naar de Cotswolds en op het weekend brengt hij me terug naar huis om ook nog 1 dagje van Frankrijk te genieten. Langer kan niet, het werk gaat door. Op naar het volgende uitje!



Het regenweer heeft ook zo zijn voordelen: de moestuin valt super te wieden (onze Lochemse gastarbeidster is een ware aanwinst in deze) en voor het overplanten van onze zaailingen is het ideaal. Nu gaan de kalebassen, pompoenen en suikermais de volle grond in. De broccoli is groot en eetbaar. We oogsten de eerste aardappels, raapstelen, tuinbonen, kruis- en zwartebessen en witte frambozen



Met de regen komen ook de horden naaktslakken weer oprukken om zich te goed te doen aan onze pootsels.

Verder heeft Jasper na een tijdelijke scheiding van tafel en bed besloten midden in de nacht zich weer bij de familie te voegen. Dus de hele ezelfamilie loopt nu weer bij elkaar. De kleine groeit enorm en is erg nieuwsgierig



We ontdekken weer een paar fraaie dagtochtjes. Het gebied van de Allier (een zijrivier van de Loire) is erg prachtig, verder Sancerre met zijn prachtige uitzicht en lekkere wijn. Daarnaast de steden Decize en La Charité.

Onze Hop familie is teruggekeerd en het eerste legsel van 3 kuikens is ondertussen alweer uitgevlogen



Groeten Nol en Koos