

## Juli

De maand juli begint droog, anders dan vorig jaar toen ik deze maand zo kon herkennen. Want op 1 juli mogen de slakkenzoekers weer hun gang gaan. Op natte morgens tref je mannen en vrouwen met een stok en een plastic zak in de bermen naast de weg. Onlangs hoorde ik trouwens dat de meeste slakken langzamerhand uit België komen. De Belgen zien het als een prima export produkt. En van naaktslakken maken ze hoestsiroop. Rare jongens die Belgen!



Het voordeel van de regen is dat ook de werklui weer de luwte van deabri opzoeken. Dwz ze komen graag binnen werken. De verdieping is erin gezet en meteen lijkt het geen ontakelde schuur meer. De eerste vloer is gestort en de zolder geïsoleerd.



In de moestuin zijn we weer aan het oogsten. Alle tuinbonen zijn geplukt en alle aardappelen gerooid. Met de buurvrouw ga ik in St

Franchy rode bessen plukken bij een oude meneer. We hebben 3 emmers te verwerken. Jam, diepvries, pudding en zo in de yoghurt.

Naast de groenten tref je nog ander moois in de moestuin:



Een koninginnen page

Op de avond van 13 juli is er weer vuurwerk bij het meer. De hele dag is het drukkend geweest en net als het vuurwerk begint barst ook het onweer los en met een verschrikkelijke hoosbui op de koop toe.



Toch is het begin nog heel mooi. Daarna stroomt het water in een rivier over de weg en vlucht het merendeel van de bezoekers volledig verregend huiswaards.

We zijn allemaal blij met de regen want het gras groeide niet meer. Bij het gazon doet me dat niet zoveel, maar in de wei is dat toch

vervelend. De eerste schapenkopers hebben zich gemeld. Er is iemand die 4 ooiën en een ram wil kopen. Moet ze eerst maar even uitzoeken.

Ook is de kolibrivlinder weer terug op onze miljoenen (zo heten deze veelkleurige bloempjes). Zo kun je je op eenvoudige wijze miljonair voelen.



Met de ezelfamilie gaat het goed. Het is een mooi gezelschap met elkaar. En als je goed zoekt is Apie ook te vinden op de foto.



We hebben enkele enorme hoosbuien. Zo erg dat onze party tent bijna de lucht in vliegt en als dat niet het geval is dat hij zal bezwijken onder de regen.



Maar zoals blijkt zijn we aan erger ontsnapt. We hebben zoveel bamboe stokken dat we de tent verstevigen. In zowel Jaily als Crux la Ville hagelt het en een deel van de oogst gaat verloren. En daar hebben ze in de moestuin alleen nog pompoensoep en tomatenpuree. En dan onze tomaten:





Overall wordt druk geoogst. Al heel veel stro is van het land en overall liggen grote rollen hooi en stro. Dat is hier wel een voordeel, in ongeveer 2 dagen tijd gaat het gras kurkdroog de baal in. Op het ogenblik wordt alles weer binnen gehaald. Op elke weg komen we wel een convoi agricole tegen. Volgeladen plattewagens achter enorme tractors.

De hoep heeft het weer druk, er is een tweede legsel. Met 3 kleine hoepjes moet er heel wat gevoerd worden. En omdat wij de bamboe weggehaald hebben is het extra spannend geworden voor de hoep. Maar dit najaar zijn wij van plan om een fraaie boom te plaatsen op de plek van de bamboe.



Hier moeten jullie het weer even mee doen.

A bientôt,

Nol en Koos