

Herfst

De herfst is hier echt begonnen. Eerst veranderde het licht en daarna de kleuren aan de bomen. De temperaturen 's nachts daalden tot onder en rond het vriespunt. Hierdoor heb ik al een paar ochtenden kunnen krabben voordat ik naar de praktijk of de bakker kon. Toch was dit dan wel weer een aankondiging voor een heerlijke dag. We lunchten dan in T-shirt weer op het terras voor het huis.

We zijn weer naar voren verhuisd. De hele zomer was het niet te harden zo heet daar, maar nu is het er erg aangenaam. En op 24 september zelfs zo dat we er nog een late borrel konden drinken.



De partytent die geweldige dienst deed tegen zon en regen is weer opgevouwen en wacht op een volgend seizoen.

Doordat er voornamelijk loofbomen groeien in de bossen wordt het weer erg mooi overal. De wilde wingerd kleurt diep rood en ook veel bomen zijn een soort toverbal van kleuren bruin en geel. De boswandelingen worden binnenkort wat onveiliger want het jachtseizoen is geopend en ik geloof dat er hier wordt geschoten op alles wat beweegt. Voor mijn honden ga ik ook maar wat van die reflecterende hemden kopen die tegenwoordig verplicht zijn voor mensen met een auto met pech.

Nollie is halverwege de maand weer teruggekomen vanuit Nederland met een auto volgeladen met spullen. De Ikea was zo goed als leeggehaald en ook hebben we weer stevig schapengaas om de rammen van de ooiën te scheiden. Het gaas hier is veel slapper, de franse schapen duwen blijkbaar minder tegen de hekken.

Mijn achtertuin heb ik nu ook in het gaas staan. Dat scheelt veel maaiwerk in de zomer en de afzetting is ook praktisch als er mensen komen die iets minder van honden gecharmeerd zijn.

Na een hoop gedoe is het eindelijk zover, mijn nederlandse auto heeft een frans kenteken!



Wat een gedoe met uiteindelijk discussies over merk, genre en type. Maar het is dan toch gelukt.

Verder zijn we nog druk met onze moestuin. Waar we van alles uit gegeten hebben ondanks het feit dat we pas in juni gestart zijn. Voor komende winter staan er al bietjes, prei en bleekselderij. De artisjokken doen het goed, we hebben aardbeien, rabarber en allerlei tuinkruiden.

Zelfs de suiker-sla plantjes hebben de naaktslaken aanvallen overleefd. Alleen de radijzen waren zo heet geworden dat de tranen je na een hap spontaan in de ogen sprongen.

In de bossen groeien de paddestoelen weer volop en ik heb een gidsje gekocht met wat eetbaar is en wat niet. Maar helemaal vertrouwen doe ik het niet, want er zijn toch ook paddestoelen bij die erg gevaarlijke doodskopjes erbij hebben staan.

Wel ga ik me volgend jaar bekwamen in het wijngaardslakken zoeken en prepareren. Ik kan op cursus bij een van onze assistentes.



Verder blijven we hard werken om de boel te verfraaien en onlangs was het ezelhek aan de beurt. Daar stond nog een iglo en een gaashek en nu dit stenen muurtje met open houten hek. Daarnaast hebben we een begin gemaakt met het bij snoeien van de heggen die enorm hoog zijn doorgesloten. Een enorm karwei. Maar het wordt er wel mooi van.

Binnenkort gaan de rammen weer bij de schapen. Om over 5 maanden weer lammeren te krijgen.



Verder gaan we ook nog steeds door met onze verkenningstochten in de omgeving. Onlangs kwamen we uit bij een echt authentiek caféetje (helaas beginnen die ook hier erg zeldzaam te worden).

Voor nu is dit weer het nieuws vanuit Frankrijk, tot mails, horens,

Nol en Koos