

Alweer 1,5 jaar verhuisd.

De laatste avond van oktober hebben we een cassoulet maaltijd in het dorpshuis. Een prachtig initiatief van dorpsbewoners om eens wat extra's te doen. Tot mijn grote verbazing win ik zelfs voor het eerst van mijn leven iets bij een tombola en wel de hoofdprijs! Een mand met allerlei lekkernijen.



Precies op mijn verjaardag woon ik 1,5 jaar hier. En ik ben er niet. Ik vier mijn verjaardag in Holland omdat de dag erna mijn schoonzus Reinette 50 wordt. Op donderdag gaan we naar Nederland en we beginnen met het leegkopen van de IKEA om de gîte aan te kleden. Glenn komt vrijdag over en ik haal hem op van Schiphol. We hebben het appartement van mijn moeder te Arnhem om te logeren. Naast het familie gebeuren hebben we ook nog tijd om te fietsen op de Hoge Veluwe en een bezoekje aan Burgers Zoo. Thuis passen Judith en Marlies op al onze beesten. Waarvoor nogmaals dank!



We hebben een meneer met tractor en zaag ingehuurd om de lange heggen tussen de schapen weiden te toppen. Het is allemaal wel mooi zo wild, maar de onderkant wordt al dunner en de schapen begeven zich van veld naar veld. Nou stop ik ze wel met gaas, maar toch. Bovendien wordt het bladerdak dan weer wat dikker en dat geeft een prachtige natuurlijke schuilplaats voor de schapen. Helaas gaat het vlak na de afspraak regenen en moeten we wachten tot de grond weer voldoende stevig is.



Er is druk gegraven voor de afvoer van de gîte en voor het schapenplatform. De schapen krijgen een nieuwe schuur erbij. Vorig jaar hebben ze erg veel last van de bagger gehad. Ze liepen tot aan de buik in de modder. En dat wil ik dit jaar voorkomen. Ook als het weer zo nat wordt is het prettig als ze onderdak kunnen. De vloer is klaar, en ik heb eindelijk de hut opgezet die al vanaf begin van het jaar in de garage ligt. Daarna kan ik gaan bouwen aan de keuken en badkamer voor de gîte. Dus nu weer aan het planken verven, tussen de regenbuien door. Het bouwen is altijd weer leuk werk. Naast de vaste schuur ga ik ook nog een afdak maken.

Ook de kippen hoop ik nog voor het nieuwejaar een nieuw onderkomen te verschaffen. Ondertussen is er ook weer een haantje ons team komen versterken samen met zijn 2 kippen.



Ook ons hondenbestand is gegroeid: Vanaf half november woont Souris bij ons of wordt het Wodan, Buster, Hercule, Goliath of monsieur Jacques?! Tot op heden zijn we blijven steken bij Hercule.



Een jack russel van 3 maanden. We dachten dat Taupe het enig zou vinden. Maar die verstopte zich eerst achter moeders “rokken” en vond het een



eng soort ding. Teazle was zoals altijd volledig onderdanig aan de nieuwkomer en Piet mopperde wat af. Na een paar dagen is het bijgekomen. En slapen ze met elkaar op 1 kussen. Ook begint ons klein schatje zijn ware aard te tonen. Als zijn voerbakje wordt gevuld keft hij het uit.



We planten nog een aantal bomen die ooit mooie bloesem zullen gaan geven. Rond het terras gaat het helemaal veranderen. Er ligt al een nieuwe afvoer voor de gîte. Deze moet nog onder de grond gebracht waardoor er een verhoogd perk komt. En we willen er de kruidentuin gaan maken. Met een keurig grindpad naar achteren. Ook poten we tegen de schuur wat perzik bomen die we hebben gekregen van de buren en een meneer die hier strandde met autopech.





We hebben weer prachtige ochtend luchten. Maar het betekent ook met recht: Morgenrood, water in de sloot. Elke morgen worstel ik me weer door de modder naar de hooiruif en wacht weer op de dag dat ik verder loop en de laarzen blijven staan. En die is dichtbij!



Op zondag 22 komt er ineens een bui aan met een erg dreigende lucht. We hebben weliswaar niet het engelse noodweer, maar lekker is het niet.

Had hier de foto's van de gîte met lampen etc willen plaatsen. Ze kwamen een paar avonden ijverig klussen om vervolgens weer een week niet te komen tot aan sinterklaas. We mopperen maar het is niet anders. Zo gaat dat hier nu eenmaal. Maar volgende keer maken we het dubbel goed.

Groeten uit een druilerig Ste Marie,

Nol en Koos