

## Sint en Kerstmaand

We hebben op 4 december de eerste sneeuw. Het is gevallen in de nacht en smelt gedurende de dag weer weg.

Ook op 4 december komt onze logee Timber. Een oude bruine labrador heer van 12+. Hij komt met gedicht en een schoonmaakpakket. Dit laatste omdat Timber meestal bij binnenkomst even laat weten dat hij er is.

Maar hij past prachtig in ons gezelschap ( 2<sup>e</sup> van links):



Sinterklaas glijdt bijna onopgemerkt voorbij. Behalve een “surprise” van Timber en hoor wie klopt daar: het is een vreemdeling zeker die verdwaald is zeker: staan onze belgische knutselaar en de vrouw ineens op de stoep. Een ware verrassing?!

Verder is ook de elektricien geweest en alle lampen in de gîte doen het nu. Aan de wand nog de koetslantaarns van pap zijn overgrootvader. Ze zijn nog nooit zo mooi uitgekomen. Nu wachten we nog op een pijp voor het houtkacheltje. En het doorblazen van de vloerverwarming waar nog luchtballen in zitten en die daardoor niet optimaal functioneert.



Ook vanaf de buitenkant ziet het er gezellig uit



Na de door ons georganiseerde kerstmarkt op 20 december gaan de werkzaamheden weer door met het aanleggen van de keuken en badkamer.

Voorafgaande aan de kerstmarkt wordt de productie van kerstartikelen opgevoerd:



Bergen met kralen-engelen, stoffen dennenappels, stro vlechtsels etc.



Hier een overzicht van een deel van onze wandeling rond Ste Marie. Regelmatig wordt hier gejaagd op wilde zwijnen. Onlangs nog. Ik was aan de wandel met de honden en Nollie stond buiten op de stoep. Met welk kaliber ze hier schieten weet ik niet, maar Nollie werd bijna van de stoep geblazen en ik had het idee dat ik in het vrije veld persoonlijk werd beschoten. Zoals later bleek was het mis en moeder varken ging ervandoor met haar kroost op de voet volgend. De dag erna stond er weer een gewond jachthondje op de stoep. Jammer voor het hondje, leuk voor mijn kas! Gelukkig viel het mee.

To all you hunters who kill animals for food, shame on you; you ought to go to the store and buy the meat that was made there, where no animals were harmed.

Dit krantenknipsel kreeg ik van Glenn.



Halverwege de maand begint het vriezend weer te worden. En meteen hebben we dus ook minder regen. De ezeltjes genieten in de zon, samen met Clicquot die meestal bij de ezels te vinden is en lekker ligt te slapen in het hooi waarvan de ezelfamilie staat te knabbelen. Als het

regent staan ze bijna altijd in hun stalletjes en hopen ze op ontbijt op bed. Het wordt -10 en meer. Gelukkig heb ik nog folie gevonden om mijn nieuwe bomen in te pakken tegen de kou. Dat moet tot ze goed geworteld zijn.



Het nadeel van vriezend weer is dat je met je voeten door de half bevroren modder zakt. Voor niemand een pretje. De schapen en ezels hebben er dan ook een gruwelijke hekel aan. Hieronder de kleine Nono.



Onze kleine Wolf ( zoals Hercule nu definitief heet) heeft zijn plaats in huis gevonden: voor het kleine houtkacheltje. Daar smooft hij elke dag ongeveer gaar.

Dwz als hij niet bezig is om met de andere honden te spelen. Af en toe zien we Taupe op volle snelheid langsvliegen met in haar bek een pieppop waaraan wapperend de kleine hond. Gewoon van de grond getild.



Op 17 december hebben we echte sneeuw. Het is meteen helemaal wit. De fransen geven ons de “schuld” want wij organiseren de kerstmarkt en willen daarbij natuurlijk kerstsfeer. Het ziet er prachtig uit. Wel zijn we blij dat Nollie de winterbanden weer onder de auto heeft zitten en ik heel gemakkelijk op 4x4 kan overgaan.



Na even onwennig te zijn maken de schapen dankbaar gebruik van hun nieuwe huis. Je weet niet hoeveel makke schapen er in een hok gaan! Ze lopen geen stap meer dan nodig is met deze sneeuw.

Vanaf Ste Marie is ons huis zo te zien in de diepte.



Dit prachtige winterlandschap zat ons een beetje tegen op de dag van de kerstmarkt.



De slechtste dag van het hele jaar om zoiets te ondernemen. Die dag begon erg koud en vanaf 12 uur begon het te sneeuwen. En dit is de rest van de dag niet meer opgehouden. Het resultaat was dat behalve de standhouders er 6 mensen (3 auto's) verschenen zijn. Het werd spekglad en 's avonds schoot de temperatuur omhoog om te blijven hangen rond het vriespunt met natte sneeuw en regen om het feest compleet te maken. 1 van de exposanten is zelfs gestrand onderweg en

is bij vrienden blijven logeren die gelukkig in de buurt wonen. Wat wil je met heus winterweer en een BMW met achterwielaandrijving.



Ben op 22 december naar Parijs en ontmoet Glenn. We fietsen rond langs kerstmarkten en overnachten in Glenn's nieuwe bus. Daarna gaan we weer naar huis waar we kerst vieren. Nollie reist af naar Holland voor het nieuwe jaar. Wij vieren het bij Gretha en Sjoerd.



Gelukkig nieuwjaar, Nol en Koos