

Lentekriebels

Februari eindigd na 1 lentedag met een vliegende storm. We verliezen weer een dakpan in de storm en nog wel dezelfde als vorig jaar alleen valt ie dit keer wel kapot, bijna op de auto van een gast. De schotel waait weer van de plaats en de TV stopt er dus mee. En ook de telefoonlijn vervalst in zijn oude kwaal. We hebben dan weer wel en dan weer geen telefoon. De kabel zal de rukwinden wel niet overleefd hebben. Heel Ste Marie zit nog een dag langer dan wij zonder stroom. Inderdaad is er weer een probleem met de kabel. Ik probeer de storingsdienst te bellen. Krijg je een erg intelligent bandje dat zegt dat je thuis moet zijn en vanaf een vaste telefoon moet bellen. Typisch Frans. Hoe kan dat nou als alles kapot is??! Op z'n laatst zal alles op 9 maart weer in orde zijn. Tot onze verbazing komt de service man al de volgende dag en zijn we weer lid van de wereld! Maar dit alles is altijd nog minder erg dan de 53 doden die te beteuren zijn aan de westkust!



We kunnen weer met een gerust hart in het bos wandelen. De jacht is voor dit jaar weer voorbij. De diepvries is aangevuld met 2 reebouten en een zwijnsbout. Een deel verdient met het oplappen van jachthondjes en een deel van een dankbare client. Wel begint de herten jacht voor de hoge heren, die te paard met meute achter het groot wild aan gaan. We treffen ze bij Decize.

We krijgen controle voor de taxe d'habitation Vergelijkbaar met de WOZ. Het huis is tenslotte groter geworden. De burgemeester komt me de dag ervoor zelfs waarschuwen. Het gaat pas in als de gite klaar is.

Bezoek de Ikea in Dijon voor de laatste aankopen voor de gite. Een matras van 200 x 160. Iets wat hier in Frankrijk nog bijzonder is. Elke standaard matras is maar 190 lang. De meeste mensen zijn dan ook niet zo lang. En koop ook de gootsteen voor het keukentje.

Op 3 maart worden de eerste lammeren geboren. Altijd weer erg leuk. 2 fraaie bonte rammen om mee te beginnen. Ondertussen zijn het er al 19. Ze kunnen niet zoals vorig jaar meteen naar buiten want het is nog erg koud. We hebben een Siberische wind die om het huis giert gedurende enkele dagen. Iedereen loopt weer met mutsen op en handschoenen aan. Men knoopt deuren dicht met alles wat maar mogelijk is. Door de wind is het eigenlijk kouder dan het de hele winter geweest is.



Op 10 maart is de wind gaan liggen en is de wereld weer helemaal wit. Maar volgens Anni (onze hulp) is het zo dat als het op 20 december sneeuwt we 7 keer sneeuw krijgen die winter. Dan maar hopen dat ze gelijk heeft want dan zijn we er nu een keertje af! Het is de 7^e keer!



Op 11 maart is het 's morgens zelfs -14. Ben blij dat ik net alle drachtige schapen heb opgehokt. Op het werk vriezen we weer vast aan alle stalen buizen van de runderkooien. Het vaccin wil de spuiten weer niet uit.

Richard komt en de kachel in de gite is eindelijk aangesloten en we beginnen te genieten van de vloerverwarming. Ook met het keukentje schieten we lekker op. We beginnen het afwerkingsstadium te bereiken. Nu zijn we weer toe aan het schilderen van de plafonds en muren. Dan weer tegelen in de keuken. De lente komt terug. Er zijn weer grues aan de horizon. (We hoorden ze ook tijdens de sneeuw, maar misschien gingen die wel weer even snel naar het zuiden en wilden ze ons alleen maar in de war brengen!) De bollen komen op en de lammeren koesteren zich in de lente zon. Zelfs de hop is weer terug. In de gite is het nu zo warm dat we er alweer aan denken om de kachel uit te doen!! En ook de kikkers kwaken weer.



Eén schaap heeft geen melk en daarom hebben haar kinderen een surrogaat moeder in de vorm van een lam-bar.



Moeders gaat nog een paar dagen naar Nederland ivm met haar ongeopereerde heup die opspeelt. Het is gelukkig niet de heup zelf, maar wel vervelend.

De vogeltjes zingen weer volop. Er wordt weer druk gewerkt aan hun nestjes in de heggen. We zien ook de poezen op allerlei hoogtes door de heggen sluipen. Vogeltjes die te vroeg zingen zijn voor de poes zullen ze wel denken.



Onze Wolf begint zijn poot op te tillen. En hij begint interesse te krijgen in het vrouwlijk schoon. Maar jah, wat wil je ook: een paar loopse dames in de buurt stimuleert de ontwikkeling. Kleine jongens worden groot.



Om de familie rustig bij elkaar te kunnen laten zonder escapades zetten we af en toe de auto open en dan hebben ze het idee dat we gaan wandelen. En dan zijn ze alleen daar maar mee bezig,



De keuken van de gite en de badkamer zijn zo goed als klaar. De kastjes zijn afgemonteerd, de afzuigkap hangt, de lampen, het meubel etc. Het water sroomt en de afvoer is aangesloten. We zijn er trots op. Moeten wel voor extra tegels helemaal naar Auxerre, maar dan is het ook af.



De maand eindigt met veel regen. Maar dat is goed voor het gras. Met een beetje zon erbij brult het weer de grond uit. Hoog nodig ook want mijn hooi voorraad is geslonken tot bijna niets. In 2 dagen is het gras van geel naar groen omgeslagen. En zoals altijd groeit het daar waar we het nog niet nodig hebben het hardst.



Na regen is er weer zonneshijn,

A plus,

Nol en Koos