

Wie zijn schaap scheert voor Servaas, houdt meer van wol dan van het schaap!

Zoals jullie hebben kunnen zien is de gite verhuurbaar.

[www.gites.nl/Gite/Maubranche/8329/](http://www.gites.nl/Gite/Maubranche/8329/)

En nu maar afwachten. Ondertussen zijn we bezig met de punten op de I. Een garde corps voor het bovenraam zodat mensen niet uit het raam kunnen rollen. Een traphekje, etc. Het terras wordt aangekleed, en met Rachel maak ik een mozaïek voor de badkamer: een heuse Kauwdi!



Op eerst paasdag worden er nog 4 lammeren geboren. En erna nog een paar. We beginnen de moestuin op te starten. Er is al een deel omgespit. En als eerste planten we de aardbeien plantjes uit. Die hebben de winter goed doorstaan. Zonder veel moeite graven we de eerste 40 op. En er zijn er nog meer voor potten op het terras. We zaaien courgette plantjes waaraan van die kleine ronde courgettes komen. Leuk en lekker om te vullen. De kruiden- en bessentuin wordt verplaatst tot net naast het keuken terras. Net wat makkelijker te bereiken.



Het eerste weekend van april verhuist onze Nono, 2 weken voor haar eerste verjaardag. Ze gaat naar Nederland. Kees en Esther komen haar ophalen. Het is best even raar als er maar 4 oren over het hek kijken. Maar deze zomer verwachten we het volgende ezelsveulen. In alle vroegte reizen ze af. Josephine is heel even van slag. Maar een goede bult stro doet wonderen. Zou de liefde van ezels ook door de maag gaan?



De eerste huurders voor de gite melden zich via het internet. Best wel spannend.

De schapen verhuizen weer naar de grote wei. De grootste lammeren groeien als kool. Alleen de aller kleinsten zijn nog bij huis. Alle dames zijn uitgelammerd. En ook “Onze Fons”, mijn toekomstige dekram die uit Nederland is overgekomen staat nog onder toezicht. Mag ook wel, zag onlangs op klaarlichte dag nog een vos weg rennen.



De Hop heeft zich ook weer gemeld, het eerste echtpaar hebben we weer gesignaleerd. Ook heb ik de eerste hop bij het gat in de muur gezien. Maar weer

afwachten of ze er weer een in nest maken. Het vrolijke Hophophop klinkt weer overal. Daarnaast zeilen de zwarte wouw en de buizerd weer regelmatig over. Ook de kikkers zitten weer elke avond vrolijk te kwaken. Zo veel lawaai als ze dit jaar maken hebben we nog niet eerder meegemaakt. Voorheen stopten ze abrupt rond middernacht maar nu kaarten ze nog lekker na en klinkt het zeker tot 2 uur 's nachts. En dan te denken dat we hier voor onze rust zijn!



We starten de maand met veel oosten wind, maar met de nieuwe maan hebben we ook het “nieuwe “weer. We krijgen heerlijk zonnige zomer dagen, en we genieten dan ook weer erg op het terras voor het huis. Het land droogt weer lekker op. Volgens 1 van onze secretaresses op het werk wordt er door de oude mensen een droogte voor dit jaar voorspeld. In 2003 hebben ze er ook 1 gehad en toen moesten de dieren vaaf 14 juli al bijgevoerd worden. Maar toen hadden ze waarschijnlijk geen last van vulkaan uitbarstingen.



We hebben ons eigen madurodam tulpenveldje voor de deur. Verder groeit en bloeit er weer van alles. In het bos staat het weer vol met anemonen, bosvioltjes en wilde primula's. De sleedoornstruiken tekenen zich af als besneeuwde toppen in de heggen. En voorzichtig aan begint alles weer groen te worden. De zwaluwen hebben weer hun intrek genomen in de stal van Saar

(mijn paard). Gelukkig zijn ze dit keer minder bezeten van mijn woonkamer als leefomgeving voor de kinderen.

In Nevers vind ik het ideale uithangbord. Met wat eigen inbreng wordt het zo:



Het is de bedoeling dat het boven op de poort komt te staan en dat we er onder bordjes kunnen hangen als: chambres d'hotels en gite. ( of helemaal niks als we vol zitten of geen zin hebben).

We bezoeken weer de eerste brocantes. En met het fraaie weer is het extra gezellig. Zo langzamerhand beginnen we ook te ontdekken wat de leukere markten zijn. We vullen ook dozen met eigen zoi want op 1 mei wil Nollie naar de brocante van Bazolles. We hebben nog genoeg spullen die best een nieuwe baas mogen vinden!



Alle fruitbomen schieten in bloei en ook de door ons gepote nieuwe boompjes doen vrolijk mee. De oude mirabel die met zijn voet in de mesthoop staat, staat helemaal uitbundig te bloeien. Nu maar hopen dat de vorst uitblijft. Het is nog 15 dagen tot de IJsheiligen ofwel Saints de Glace. Het zijn er 4, ( Mamertus,

Pankriatus, Servatius en Bonifatius) maar vanwege het heilige getal 3 vallen of de eerste of de laatste af. In Duitsland, Hongarije en Zwitserland hebben ze zelfs een 5<sup>e</sup>: Koude Sophie op 15 mei.

Achter de gite wordt de grond gevlakt en opgeruimd met de hulp van de tractor van de buurman. Manhaftig was ik begonnen met de kruitwagen en een vork. De tractor is er een uur mee bezig geweest. Dus dat zou nog een hele klus geweest zijn.

Op 26 april alweer de tweede verjaardag gehad van de koop van het huis. En wat is er veel gebeurd in die tijd!

Gelukkig is er nog een enkeling die zich van al onze activiteiten weinig aantrekt en het er van neemt in de zon: Josephine geniet in de zon en rolt heerlijk over haar rug, ondanks haar dikke buik.



Onze Wolf begint te puberen. Hij speelt nog regelmatig met Aap. En af en toe jaagt hij bij vergissing ook achter 1 van de andere katten aan. Hij vernielt elke ballpoint en steelt schoenen waar hij liefst de hakken uit eet. Een ander vermaak is het rollen in een dode muis, een dood vogeltje of een schapen placenta.

Wij gaan nu de dozen inpakken van de brocante van 1 mei, en wensen jullie een prettige koninginnedag,

Nol en Koos