

Een zwaluw maakt nog geen lente, maar 5 in de paardenstal wel!

De kikkers kwaken weer. De hop is begin april nog niet terug. Maar dat zal wel komen door de no fly zone boven Libië. Ze komen tenslotte terug uit Afrika.



De paarden genieten zo van het verse lente gras dat ze een dag koliek hebben. Dat terwijl ze al een tijd de hele dag buiten lopen. Maar de groei is door een buitje en de warme dagen in het gras geschoten. De weiden zijn overal ineens weer prachtig groen. Op veel plaatsen bloeien de fruitbomen alweer en de bomen schieten in het blad. De lammeren profiteren dan ook goed en groeien als kool. Een perzik bloeit begin van de maand en nu hangen er perzikjes aan:



Ons nieuw erf bevalt erg goed. Het is zo hard dat we het zelfs kunnen aanvegen en harken.

De moestuin breiden we uit met een extra aardappelveld. Dan hebben we meer ruimte over voor de rest. De eerste zaaisels staan alweer in hun bakjes. We zaaien weer ronde courgettes en de pitten van onze vorige pompoenen. Of dat slim is zullen we zien. Pompoenen zijn nl kruisbestuivers en wie weet hebben ze het wel gedaan met een augurk. De aardappels proberen ijverig hun neusjes boven de grond te krijgen. Maar de nachtvorst werkt een beetje tegen. De eerste tomatenplantjes die we hebben gekregen vriezen boven de grond af. En omdat het overdag fantastisch weer is staan de citroenboompjes alweer buiten en genieten ze 's nachts na van de warmte van de open haard. (Ik sleep ze tot half april elke nacht naar binnen). Van mijn plantage van vorig jaar is er toch een heel deel door de winter gekomen. De moestuin is ook de favoriete plek voor het zandbad van mijn kippen. Niet ideaal voor de plantjes. Gelukkig hebben we nog de nodige bamboe-stokken om de plantjes te beschermen.

Ondertussen is de uitdrukking ze zullen maar de pik op je hebben me duidelijk geworden. De 2 hennen moesten ineens weg bij de kuikens want ik vind 1 kuiken dood met een afgepikte kop.



En een andere was half gescalpeerd maar doet het nog. Een van de jonge haantjes ontpopt zich tot ware kannibaal. Hij wordt definitief verwijderd en de rest verhuist van de paardentrailer naar buiten. Teazole en Wolfje kijken gebiologeerd toe bij de overplaatsing. Taupe daarentegen ligt er eerst naast met de 4 voeten in de lucht. De kuikens zijn voor haar niet interessant.



De eerste brocantes beginnen weer. We kopen nog wat extra flessen voor het maken van limoncello en sleedoornlikeur. De sleedoorns bloeien overal uitbundig. Het lijkt wel op sneeuw.



We hebben gite gasten die eigenlijk voor een paar nachtjes zouden komen en ruim 3 weken blijven. We maken dankbaar gebruik van deze extra handen en onze 10 kuub hout wordt professioneel gestapeld.



Het is heerlijk weer en op 7 april zelfs 22 graden in de schaduw. De honden genieten ervan dat ze weer mee te zwemmen kunnen.



Terwijl ik zit te schrijven komt ineens onze kleine geit voorbij wandelen op het voorterras. Beter om haar maar te verwijderen want ze is nooit zo gecharmeerd van vreemden en we hebben mensen in de gite. Gisteren nog was ze druk met het uit de wei jagen van mensen die lammeren kwamen kijken. Ik zal de geit maar een bel aanbinden dan horen we haar komen. Het is niet onze enige beschermster. Op een ochtend staan zowel Jasper als Josephine ernstig te balken, veel meer dan normaal. Het land aan de overkant wordt omgeploegd en de buurman heeft zijn trekker laten staan helemaal achter op het land. Hoor ik later dat er toch in de nacht een onderdeel is gestolen. Mooi dat de ezels ze in de peiling hadden. We weten nu zeker dat we moeten gaan kijken als ze ineens enorm tekeer gaan.

De hondendames worden loops en we bezoeken met Taupe de prachtige bruine reu in Chateau Chinon die we daar vorig jaar tijdens een brocante ontmoet hebben. Ze hadden al eerder kennis gemaakt en zijn echt gek met elkaar. Wolf is jaloers en neusfluit wat af. Helaas komt het tot niets. De pups waren uiterst welkom geweest.

Met onze gite gasten kom ik zelfs bij Sainte Bernadette de Lourdes. Ze ligt opgebaard in een glazen kist in een kleine kapel in Nevers. Druk bezocht oa door schoolklassen en ook veel Roma's.



Tijdens ons uitje genieten we van alle blauwe regens en seringen die uitbundig in bloei staan en al verder uit zijn dan die van ons. Aan het huis komen net de eerste blaadjes tevoorschijn.

We leren weer wat nieuws: In Frankrijk zeggen ze dat het ongeluk brengt als je een stokbrood onderste boven op de plank legt. Dit komt omdat vroeger bij de bakkerij het brood gereserveerd voor de beul als enige omgekeerd klaar lag in de winkel. Om het ongeluk op te heffen moet je met het broodmes op de onderkant van het brood een kruis-teken maken.



De koe gaat vandaag weer op de toren in St Saulge, het seizoen wordt weer officieel geopend.

Wie weet tot ziens,

Nol en Koos