

Aanhoudend droog,

Begin mei krijg ik een verrassing van de franse justitie, ik ben geflitst in de Alsace maar het vreemde is dat ik gewoon thuis ben. En mijn auto die dag zelfs niet van het erf is gekomen. Jammer genoeg moet je wel weer eerst betalen en daarna kun je het aanvechten. Zal de foto op moeten vragen.



De kippen hebben een nieuwe favoriete plek om te zandbaden: nl in de moestuin tussen net gepote plantjes. Er naast omdat we om elk plantje bamboe stokjes zetten. Anders zaten ze er bovenop. Daarnaast ontdekken we dat ze dol op koolplantjes zijn.



Onze kuikentjes lijken allemaal hanen te worden. Dan hebben we nog eens wat als reserve!

Op bevrijdingsdag ontsteken we een bevrijdingsvuur: ik kom mooi van de stapel hout in de wei af. Het is weer een prachtig vuur. Jammer dat we geen marshmallows hadden om te roosteren. We hebben nu wel effen zwarte lammeren want het blijkt de ideale plek om te slapen te zijn.



Het is zo warm dat we zelfs niet merken hoe sterk het om ons heen afkoelt. De volgende ochtend zit er nog ijs op mijn autoruit en is het blad van de opkomende aardappels gedeeltelijk bevroren.

12 mei worden de schapen weer geschoren en daar zijn ze erg blij mee want ze hebben weer enorme vachten. Wel is het natuurlijk net de enige dag dat het wel regent. Dus iedereen snel opgehokt in de paardenstal. De topper haalt wel 5 kg aan wol!

We treffen weer een prachtig dier: de gevlekte salamander. Hij houdt van een vochtige schaduwrijke omgeving. En bovendien is het een sympatiek dier: het eet namelijk oa naaktslakken. Niet dat we daar op het ogenblik erg last van hebben. Want het is zo gortdroog dat de scheuren in de grond komen.



We vinden een erg leuk en erg frans eethuisje in Mont et Marée. Waar we heerlijk eten. Omringd door autochtone “heren”. Onze oude tante wordt bij het verlaten van het pand aan de borst geprangd door een van hen. Ze kon hem niet eens met de stok van het lijf houden. Tijdens het eten had hij al de nodige oogjes aan haar gewaagd.

Onze Aap heeft weer een nieuwe hobby. Ze vangt nu krekels. Wolf springt net zo hard mee om ze te vangen. Ook kwam ze onlangs weer aan met een slang. Waarop onze gasten verschrikt uitriepen: “Aap heeft een slang!!” Deze was volledig ongevaarlijk want de kop ontbrak reeds.

De overbuurman heeft het land tegenover ons ingezaaid met mais. Om het te beschermen tegen de zwijnen moest er een hek om. Zo'n 3 km rondom! Zoiets hadden wij ook moeten doen om onze aardbeien. Niet vanwege de zwijnen, maar vanwege onze kippen.

Aan de perzik struik hangen wel 6 perzikjes:



De zwaluwen zijn maar wat druk. We scheren de schapen in de paardenstal en dat zint ze niet. Gelukkig gaat het allemaal redelijk snel en kan er daarna weer gevoerd worden want men heeft honger!!!! En er zijn heel wat snavels te voeden.



Dit onder het toezicht van een kekkerende Aap.

Al snel vliegen de eerste zwaluwtjes alweer uit en wordt er druk gebalst voor de tweede leg. En tevens druk gebouwd aan nieuwe nesten.



Ook de hopen zijn weer druk. Nadat er eerst steeds maar 1 hop kwam aanvliegen met wormen zijn ze nu weer allebei druk. Dat betekent dat de kuikens zijn uitgekomen. Zoals elk jaar zitten ze weer in hun nest in de muur.

Eindelijk maken we ook nieuwe deuren voor de schuur. De grote deuren die eerst voor de gite zaten halen we uit elkaar en daarvan kan al het hout nog mooi gebruikt worden. De schuur knapt er reuze van op. De luiken aan de zijkant worden ramen en zo maken we een soort van orangerie aan de linker kant in de schuur. Dan hoeven alle planten niet meer in de gite te overwinteren. Maar goed ook want er komen er al meer. De meeste gezaaide granaatappelboompjes doen het goed.



We bezoeken de bloemenmarkt in Apremont sur Allier. Nu voor de voorjaarsbloemen. Uiteindelijk kopen we er heerlijke wijn en een tafelkleed. Verder staat Nollie met een vriendin van ons weer op een brocante. In St Franchy, het dorp naast ons, organiseren ze deze voor het eerst. Het is erg gezellig. En lekker dicht bij. Zij heeft haar eten weer verdiend, maar we kopen er een nespresso apparaat voor. En ik vind een paté vorm :



Eind mei ga ik kersen plukken bij een van onze assistentes. Een hele emmer vol en er hangen er nog genoeg, maar die hebben nog enkele dagen zon nodig. Begin volgende week gaan we weer bij anderen spek-kersen plukken. Erg lekker voor in de clafoutis en ook nog goed in te vriezen.

Dit jaar kan ik alle oilammeren die ik niet wil aanhouden kwijt. De eerste 2 (mijn potlammeren) zijn al verhuisd. Ook is er belangstelling voor de rammen. Degene die het eerste jaar mijn 4 rammen heeft gekocht is zo tevreden over de kruising met de lokale schapen dat hij er graag nog een paar wil. Dat is natuurlijk altijd leuk om te horen.

Nu gaan we onder het genot van een bourgondisch glaasje wijn weer onder ons baldakijn,

Nol en Koos

