

In spin de bocht gaat in

Met de herfst komen ook weer de kunstwerkjes van moedertje natuur.



Onze Tjalling is een slim dier en dat is ie. Hij houdt net als zijn moeder erg van fruit en heeft al ontdekt waar onze frambozen groeien. We zien hem rustig door de tuin scharrelen om halt te houden bij de frambozen en daar dan lekker wat te snacken. Dit ter afwisseling van de kippenpoep. De kippen zitten nu opgesloten in hun paleis. Wel makkelijker voor het terugvinden van de eieren. Maar ik moet zeggen dat het gescharrel om het huis toch ook wel wat heeft. Om te wennen en voor de winter zitten ze prima in het paleis. Want ook de vos komt dichterbij. Ik betrap hem 's avonds onder de eikenboom.



We hebben ook weer erg fraaie paddenstoelen in het bos. De een nog kleurrijker dan de andere. We vinden in een tijdschrift een indeling van niet eetbaar, eetbaar tot dodelijk in 8 gradaties. Met daarbij vermeld de 6 meest dodelijke paddenstoelen die je in 1 oogopslag dient te herkennen en de telefoonnummers van de vergiftenlijn. Dit ter aanmoediging! Het schijnt dat 95% van de dodelijke gevallen veroorzaakt wordt door de Amonite Phalloide (die ik nog niet gevonden of herkend heb). Hij lijkt op vele eetbare soorten en scoort daarom hoog op de lijst met slechte afloop.



Ook hebben we weer de eerste vorst. De temperatuur daalt tot -5. Dit wordt aangekondigd door de Grues die daarvoor weer beginnen over te vliegen. Ikzelf ben er niet bij want ik ben een weekje op Sicilië. Bij aankomst onweert het maar de rest van de week is het prachtig weer. Bij aankomst op het vliegveld raakt de drugshond licht opgewonden. (Dit doordat de honden thuis weer loops zijn en ik verdenk Wolfje ervan dat hij misschien ook z'n pootje tegen de hoek van mijn koffer heeft opgetild.) Maar blijkbaar geeft de hond geen verontrustende signalen af en mag ik verder.



Tijdens een onweer thuis met ineens enorme wind verschijnt er een prachtige dubbele regenboog aan de hemel. Hij maakt een volle boog en is te groot voor de camera. De terrasplanten kunnen dit keer overwinteren in de schuur die na het vertrek van de zwaluwen winddicht is gemaakt. Er is voldoende licht en het is niet te warm. Verder hebben we de schapenschuur ontdaan van een hele lading vies oud stro. En dit in de tuin opgestookt. Het was zo droog dat er niet eens grote groene rookpluimen de lucht in gingen. Zo hebben de schapen het deze winter wat koeler als ze op stal komen. En volgend jaar gaat de hooi voorraad naar zolder. Gelukkig is er in het naseizoen nog flink gemaaid en gehooid, dus uiteindelijk is er meer hooi beschikbaar dan aanvankelijk verwacht werd. Onze Fons heeft z'n werk er alweer opzitten. Alle dames zijn gedekt. Wolfje daarentegen zal hem dit niet meer na kunnen doen. De situatie met de loopse dames werd hem teveel. Hij kon er niet meer van eten

en wij konden er niet meer van slapen. Dus heb ik hem geholpen. De dames zullen volgen zo snel de loopsheid voorbij is.

De kilometers stroomdraad rond de mais van de buurman hebben goed geholpen. Er is tijdens het oogsten geen wild zwijn tevoorschijn gekomen. De eerste helft is gekneusd voor in de kuil en de rest is geoogst als zaaigoed voor volgend jaar.

We genieten van een geweldig najaar met beeldschone herfstkleuren om ons heen. We hebben een mooi zomerseizoen gehad met bijzonder gezellige gasten. Onze voorlopig laatste gasten nemen vandaag afscheid na een lang weekend mountainbiken door de bossen.



Ons kacheltje geeft een zalige warmte af. En het rendement van het hout is veel hoger. Stookten we in de haard er zo een balk of 8 door, dan doen we daar nu bijna de hele dag mee.



Deze maand zijn er weer allerlei ideeën in ons opgekomen, mede door de vraag van mensen om ons heen. In het voorjaar gaan we een bourgondisch smulweekje organiseren en eind juli, begin augustus een cursus inmaken en likeur maken. Wie belangstelling heeft kan dit nu vast kenbaar maken.

Nollie vertrekt voor 3 weken naar Nederland. En ik ga mijn schapenschuur winterklaar maken.

Op naar november,
Salut,

Nol en Koos