

Waar gaan wij naar toe??

Onze kleine gansjes willen nog wel eens aan de wandel zijn. Ze stappen dan door het gaas heen in de schapenwei en moeder kan niet volgen. Die staat dan enigszins opgewonden te gakken aan haar kant. Op dat moment steek ik dan mijn hoofd om de hoek en roep ik: "Waar gaan wij naar toe?". Dan gaan de koppies omhoog en maken ze rechtsomkeert. Het werkt zelfs zo goed dat moeders vanonder de douche naar buiten roept als ze ze ver van huis ziet en ze gaan rechtsomkeert. De ganzenmoeder kijkt dankbaar omhoog. Daarna neemt men meestal een bad. Het worden al hele dieren. Door het gaas heen kruipen wordt al moeilijker en regelmatig zitten ze dan ook klem in de mazen. Onze schattige bad-eendjes beginnen steeds meer te lijken op lelijke jonge eendjes om door te ontwikkelen tot mooie witte ganzen.



Met de vijver is ook het eerste nieuwe leven al gekomen. We planten wat lissen en ander moois, en ook de eerste insecten zijn er al:



Het werkt!! Ons hek om de moestuin doet wat het moet doen: de kippen komen er niet meer in. De aardbeien zijn dit keer echt voor ons. Wel ben ik nog in strijd met de slakken. Want die zijn weer dol op mijn jonge courgetteplantjes. As alleen was niet genoeg dus nu ligt er

schelpenpui van oesters omheen. Daar op vind ik 's morgens slakken die toch maar niet helemaal doorgekropen zijn. Tegen de witte vlieg en de tripsen staan er nu tabaksbloemen tussen de planten en afrikaantjes tegen de luizen. Ben benieuwd of het werkt. De enige andere bezoekers zijn nu de katten die de net omgewoelde grond wel kunnen waarderen.



We hebben elke dag meer aardbeien en kunnen weer aan het jam koken. De eerste 2,75 kg zijn alweer verwerkt. De door de slakken aangevreten vruchten worden nog erg gewaardeerd door Tjalling. Ook het onkruid tiert welig met dit vochtige warme weer. Maar met gestaag schoffelen is de boel net knap te houden. De kruidentuin nemen we ook weer onderhanden. Een deel van de planten heeft de vorst niet overleefd zoals de tijm en de rozemarijn.

Onder het toezien van de ezels wordt ook begonnen met het plaatsen van het nieuwe hek. We hebben nu ook een prachtig zijpoortje voor bezoekers te voet.



Op 7 juni begint de dag zonnig. Mijn paard gaat grazen in de hoge wei samen met de pony en de schapen. Net na de middag betreft het echter en er volgt een onweer met enorme rukwinden. Dit wordt onze oude partytent die we net voor het 5^e seizoen hadden opgezet, te veel. De reeds met bamboe versterkte palen redden het niet meer. De tent eindigt als een zielig hoopje multi flexibele palen. We waren net zo gelukkig dat hij het nog deed. Op naar een andere oplossing.

Onze Gala is weer terug voor onbekende tijd. Met haar baas gaat het slecht. We wachten af.

Hadden de boeren vorig jaar zorg dat er niet genoeg hooi zou komen, nu staat het gras hoog, maar maken we ons zorgen om voldoende droge dagen. Het zal wel weer loslopen. Ik ga in ieder geval zorgen dat ik dit jaar mijn zolder meer dan vol krijg. Ook het graan begint al te gelen, dus binnenkort hebben we op de praktijk een tijdje niks te doen: dan zijn de boeren alleen maar aan het hooien en oogsten. Totdat het weer een dag goed regent, dan zien ze ineens weer klussen voor ons.



Achter het huis komt de buurman de grote wei hooien en in 2 dagen is het voldoende gedroogd, gebaald en zelf alweer weggehaald. Er zat een aardig pak op.

De eerste lammeren verhuizen naar hun nieuwe huis. Achter in de 4x4 van vrienden. De anderen worden ook gespeend m.u.v. leniemienie die weer vrolijk rond rent zonder spalk. Het spenen levert altijd wat stress aan beide kanten. De ooien zitten in de hoogste wei en de lammeren bij huis. Omdat ze elkaar nog net kunnen beschreeuwen is het 2 dagen onrustig en daarna houdt het gemekker weer op. Mede omdat men schor is geworden.

Terwijl ik bezig ben om foto's te maken van de zingende kikkers, vind ik minuscule baby kikkers bij het watergat van de ezels en plaats er een paar over naar de nieuwe vijver. Waar ze meteen in keurige schoolslag wegzwemmen.





De zomer begint met veel onweer en regen. Nollie gaat voor 2 weken terug naar Nederland om vrienden en bekenden te bezoeken. En ik heb vrienden in de gite.

De blaastesten worden wat later in het jaar verplicht. Volgens de farmacie in Decize is er maar één producent van deze alcohol testen. Toen ik aanvoerde dat dat niet helemaal waar was begon hij te zeggen dat in andere landen het alcoholpercentage anders is. Kortom als het niet frans is zal het wel niet kloppen!

De zwaluwnesten zitten weer vol met jongen. Er is een echtpaar met enorm doorzettingsvermogen. Weken lang dringen ze dagelijks de tussenruimte binnen om vervolgens weer naar buiten gejaagd te worden. Dit vanwege de katten, maar ook omdat we niet overal zwaluwpoep willen hebben. Ook zijn er al een paar nesten uitgevloegen. Fijn voor de paarden, want elke ochtend komen ze wit gespikkeld van stal. Op naar de tweede leg!



De hooizolder boven de schapen is in gereedheid gebracht voor de nieuwe oogst. Dit jaar hoop ik al het hooi op zolder op te kunnen slaan. Dan is er beneden meer ruimte voor de schapen en boven is er enorm veel ruimte waar we tot op heden niets mee doen. De eerste 260 balen komen op 24 juni, een mooi begin. Ook de poezen zullen er blij mee zijn want nu is het weer lekker slapen op zolder. Het hooi is gelukkig mooi droog binnen. De volgende morgen regent het weer volop. Er is gras genoeg maar de droge perioden zijn vaak net te kort.

Tjalling is alweer 1 jaar oud geworden. Het is de grootste dief ooit, nog meer dan zijn grootmoeder. Maar het is ook een grote charmeur en hij komt hierdoor nog wel eens weg met zijn kwajongensstreken. Na zijn verjaardag gaan we een keer kijken bij een groep honden van aqua dog 18 bij Nevers. Aan de toelatingseisen kan Tjal al ruim voldoen. Misschien wel erg leuk voor hem: allerlei oefeningen in het water (waaronder drenkelingen redden), inclusief gehoorzaamheidstraining.



Doordat het zo ontzettend vochtig is groeien overal alweer paddestoelen. Hieromheen vinden we enorme naaktslakken: ze zijn wel 3 cm breed en een dikke 15 cm lang. In allerlei kleuren komen ze voor, van lichtgevend oranje tot zwart gestreept.

De ganzen staan hun mannetje (m/v) tegenover de schapen. Als die het wagen hun kop door het gaas te steken gaan ze er luid piepend op af en pikken ze op de koppen. Niet dat het erg veel indruk maakt.

Drie van de gansjes verhuizen naar een nieuwe familie. Goed voor de vijverplanten en ook de geuren want 2 ganzen ruik je niet zo, maar 6 toch wel. De overige 2 blijven voorlopig nog even bij moeders anders is het avontuur weer zo abrupt over. De dag van de verhuizing is het 30 graden in de schaduw. 's Morgens nog lekker fris zodat ik aan de heg kan knippen. 's Avonds alleen nog maar geschikt voor een duik in Etang du Merle.

Ook deze maand zit er alweer op, de langste dag is reeds geweest.

Groeten van ons,

Nol en Koos



Onze sleutelhanger van de voordeur die "lui" op de trap ligt te wachten.