

Handel en wandel

Eén van de kleine gansjes komt terug naar huis. Wat er gebeurd is weten we niet maar na het transport loopt het moeilijk. En dan kun je maar het best hydrotherapie onder het toezicht van moeders hebben. Zwemmen gaat goed. We wachten het af.

Door het drukkende weer hebben we ook alweer de eerste maden bij de schapen. Gelukkig snel gezien en ook weer snel onder controle.

Onze bessentuin doet het best aardig. De eerste kruisbessenoogst is heel aanzienlijk. Ook hebben we grote bosbessen die heerlijk smaken, rode en witte frambozen, cassis en rode bessen.



Op 1 juli staan we vroeg naast ons bed want we moeten op cursus. Taupe en Tjalling gaan mee naar de aquadog training. Het regent wel een beetje, maar wat kan dat nou schelen als we toch te water gaan. Al snel klaart het op. Er zijn voornamelijk New Foundlanders voor het reddend zwemmen. De twee zwarten trekken aandacht door de manier waarop ze zich vol overgave te water storten en ook door hun snelheid van zwemmen. Ook "redden" ze een aantal keren de drijvers die door de grote honden gemist zijn. Eén van de New Foundlanders begraaft altijd zijn stok na het ophalen. Waarop ik het niet kan laten te vragen of hij dat ook doet met de drenkelingen die hij redt!! Het is een gezellige groep en zeker voor herhaling vatbaar.



Nollie komt ook weer bepakt en bezakt terug uit Nederland. Ons terras gaat mede door mijn zus en zwager weer op een echt café lijken met alle Ola- en Aviko parasols. We vervangen ook de oude partytent door een prachtige priel tent. We hebben mazzel want het net aangeschafte doek blijkt uitverkocht. Voor nood krijgen we een licht beschadigde mee die we mogen houden. Het muskieten gaas in de top zit niet helemaal vast (waar het voor nodig is snap ik toch al niet als de tent gewoon aan 4 kanten open is!) Ons nieuwe afdak is aanzienlijk groter dan het vorige.

Ook komt er op 7 juli nog een lading hooi. De zolder wordt al lekker vol en de poezen genieten volop. Ze kunnen nu weer bovenop de muren komen en zo de dakgoten beloeren. Ook een gewaagde oversteek via het gebint valt nu weer binnen de mogelijkheden. En op 21 juli nog één (280 balen).



6 en 7 juli hebben we nogmaals een voegcursus bij ons thuis. Eindelijk ben ik erachter hoe je onze klei zo snel mogelijk gezeefd krijgt. Wat een klus. Om de muren bereikbaar te maken rooi ik brandnetels. Helaas zwiëpt er een mijn linkeroog in, een echte afrader en don't try this at home. Dit keer nemen we de achterkant van de schuur onder handen. Er zijn nog stukken genoeg over om te doen.

Maar het is een mooi begin. Achter aan de schuur heeft vroeger nog een schuurtje gezeten en daar zijn de muren vooral door het vee uitgelikt. Je kunt precies zien tot welke hoogte ze konden komen.

Onze stokrozen beginnen weer Waarlandse vormen aan te nemen. Waren ze vorig jaar nog voornamelijk bleek, nu hebben we ook weer fraaie donkere tinten. Gelukkig zijn er ook weer gele met roze harten.



Het kleine gansje komt langzaam bij. Het is een grappig dier dat zich ook laat helpen. Op 8 juli staat ze ineens weer op haar voeten en loopt ze mee met de rest. Er wonen ondertussen ook al 2 grote groene kikkers in de vijver.

Op 9 juli heb ik een ritje Parijs om de IKEA te bezoeken. We hebben nieuwe lattenbodems nodig voor de gitebedden.

Tjalling blijkt nog een ergere dief dan ooit. Sta ik na mijn tochtje naar IKEA een lekkere mango-kip taart te maken (net klaar om in de oven te zetten, die moest alleen nog even voorverwarmen), belt de buurman aan om even wat te vragen. Bij terugkomst in de keuken is de taart een hol omhulsel van een restje bladerdeeg. Enkele dagen later hoor ik een vreemd geluid het lijkt wel een brekend ei. Inderdaad want even later komt hij weer aan met een 2^e ei. De doos met eieren stond nog op tafel. Hij heeft die open gewerkt en snackt ei voor ei.

We oogsten de eerste gele courgettes. Ook zijn er al groene en ronde in de maak. Verder krijgen we als het meezit ook echte augurkjes.

De poezen zijn erg blij met onze nieuwe tent en stoeltjes. 13 juli lijkt het wel herfst en onder het afdak vind ik vier poezen slapend op een rijtje. Elk in een eigen stoel. Het jaarlijkse vuurwerk ter ere van de 14^{de} juli valt wederom in het water. Dit keer wordt het zelfs helemaal afgelast.

Op 19 juli bezoek ik met mijn vriendin Meta en dochter Ilse Parijs. In 1 dag bezoeken we de Eiffeltoren, Trocadero, de Arc de Triomph, de Champs Elysees, Montmartre en de Sacre Coeur gevolgd door de Notre Dame. Pfffffffff..... We halen nog net de laatste trein terug naar Nevers



We hebben veel gasten overal vandaan. Het switchen van frans naar engels gaat, maar op een avond moeten we weer over naar duits en dan hapert het toch wel hier en daar.

Onze pompoenen doen het fantastisch. Het worden er heel wat dit jaar. Ze staan op de mesthoop en groeien de pan uit. Onder de bladeren kun je bijna schuilen. Dat wordt nog een stalletje aan de weg als het zo doorgaat.

We krijgen bezoek van vrienden met een opgeknapte Citroën. Een fraaie auto en hij staat chique voor het huis.



Niet dat het op Wolf veel indruk maakt!

Op de connemara stoeterij waar wij de drachtigheidsbegeleiding doen is het feest want de ter dekking staande hengst Currachmore Cashel wordt Europees kampioen op de internationale keuring te Fontainebleau. Daarnaast worden door Elevage de Seguret zelf ook nog de nodige prijzen gewonnen, als het reservekampioenschap van de merries, beste veulen en beste 3-jarige merrie.



We besluiten toch niet door te gaan met het reddend zwemmen want in Frankrijk moet je dier om mee te mogen doen aan wedstrijden (zowel paard als hond) officieel stamboek zijn. Stel je voor dat ik ooit een drenkeling tegenkom en dan moet roepen: "Sorry, maar ik mag u niet redden, mijn hond heeft geen papieren!".

Ons nieuwe toegangshek is geplaatst! En wat staat het chique! Tijdens onze hittegolf plaatsen Richard en Frits het hek. Er moeten liters koud water gedronken worden om niet weg te smelten. Helaas kun je een lasapparaat geen water geven en op de heetste dag leken de draden wel te smelten. Gelukkig is het de 27^{ste} toch wat koeler en komt de eerste verflaag erop.

Achter ons huis loopt een kudde limousin koeien en volwassen stier. Op 30 juli is er een hoop onrust in de kudde: wat blijkt, 1 van de dames is tochtig. Dit wekt niet alleen de interesse van de volwassen stier, maar ook die van een aantal stierkalfjes. Het arme dier wordt 2 dagen lang omsingeld door de jeugd en opgedreven van de ene naar de andere kant.



Tijd om te grazen is er bijna niet want dan wordt ze weer belaagd:



Om vervolgens maar weer aan de loop te gaan om aan de jeugd te ontkomen.



Vaders ligt verder op in de wei rustig te herkauwen en heeft allang afgehaakt, zijn



werk zit er waarschijnlijk al op.

Met deze vruchtbare mededeling nemen wij weer afscheid voor deze maand,

Nol en Koos

