

Ik haan kraai Koning,



Tussen de buien door profiteren de kippen van een scharrelsessie om het huis. We moeten erg opletten want als we de eieren nog niet geraapt hebben zitten die meteen in Tjalling. Het hok hoeft maar even open te staan. Er zit wel meer meteen in Tjalling. Op een ochtend denk ik dat de honden achter de poezen aanjagen, ze vliegen door de kamer. Na ze bestraffend te hebben toegesproken komt Tjal me de buit laten zien, een wezeltje! Hoe het binnen is gekomen of wie het heeft meegebracht weet ik niet, maar gelukkig woont het niet ( meer ) in huis. En ook niet meer bij het kippenhok.

Op een druilerige zondagmiddag probeer ik krentenbollen te bakken. Ze lijken al heel aardig. Zoek nog naar het ultieme recept. De kitchenaid keukenmachine die ik van mijn vriendinnen heb gekregen op mijn verjaardag is een reuze hulp bij het kneden en op de kachel rijzen de bollen geweldig.



Op 5 februari loop ik een rondje met de honden en zie geen hand voor ogen door de sneeuw bui.



Het levert 's avonds wel een mooi plaatje. De volgende ochtend is alles weer weg.

In Chateau Chinon haal ik hout bij de zagerij. Daar is het nog helemaal winter en ligt er aardig wat sneeuw. De sneeuwschuivers rijden door de stad. Terwijl bij ons alles groen is. Het kan verkeren. Toch is dat ook niet voor lang. Met het hout kan de gite tuin wat fraaier gemaakt worden. De afrastering van het tuintje wordt aangepakt.

Heb net mijn kippen gered van "lawine gevaar". Hun ren is overdekt met een net. En dat hing diep doorgezakt, zwaar van de sneeuw.



We zullen de kippen maar niet te lang laten scharrelen. De vos is erg dichtbij. Op een ochtend rij ik weg van huis en aan de overkant zit een fraai exemplaar rustig naar me te kijken. (helaas de camera niet in de zak). Pas na me eens goed te hebben opgenomen verdwijnt hij in de ruimte.

De eerste lammeren worden geboren op 15 februari. De honden vinden het zoals altijd weer erg spannend. Tjalling heeft slechte herinneringen aan vorig jaar waar hij in zijn onschuld een kopstoot kreeg toebedeeld. Toch weerhoudt ze dat niet van een bezoekje aan de stal.



Het nadeel van een afzetting van hooibalen is dat de dames zich al etend een weg naar buiten verschaffen. De lammeren ( hoe jong ook ) benutten dezelfde balen om leuk op te keten. Als zij het niet doen zit Wolfje er wel. Want hij zit graag met zijn eigenwijze prikneus vooraan om alles in de gaten te houden. Het dreigende stampen van de ooiën deert hem niet. Voeren blijft een gezellige familie bezigheid. Alle honden en enkele poezen zijn altijd om me heen. Tussen de bedrijven door vliegt er zo nu en dan ook nog een kip rond die even een eitje is komen leggen .



Interessant hè??!! We kijken mee.....Daar is tie!



Het vriest dat het kraakt en we hebben een gemene noordewind. Ijs vormt zich als fraaie sculpturen.



De 23 en 24 ste sneeuwt het zowel echt als ook lammeren. De stand aan het eind van de maand: 13 ooien en 23 lammeren. Nog 3 te gaan. Het weet slaat om en de lente lijkt er aan te komen. Goed voor de lammeren dan kunnen die ook lekker naar buiten. De ganzen en kippen gaan weer aan de leg. De kraanvogels vliegen weer naar het noorden. De sneeuwkllokjes en de narcissen steken hun neusjes boven de grond. De lente lijkt eraan te komen.

Het is de kortste maand en dit keer ook de kortste nieuwsbrief. Onze eerste gasten in de gite en de kamers zijn alweer geweest. Langzaam aan komen de afspraken weer in de agenda.

Wij groeten jullie,

Nol en Koos

