

Het eerste LUSTRUM

We vieren Pasen met vrienden en hebben het heel erg gezellig. Ook bezoeken we weer een van de eerste brocantes van dit jaar. Genietend van een echte voorjaarsdag. Gevolgd door een borrel op het terras voor het huis. Dit alles terwijl het lam Louis tussen de honden door scharrelt en ons gezelschap houdt. Anderen genieten op hun eigen manier



Op 1 april lammert ons laatste schaap. Onder het toezien van onze gasten. Die ontdekken meteen dat het niet altijd goed gaat want naast een goed lam krijgen we een misvormd lam dat niet levensvatbaar is. Dit jaar hebben we wat meer verlies dan andere jaren. Maar dat hoor ik ook rond om ons heen. Zowel de koeien als schapenboeren hebben meer uitval. Dit oa door het Schmallenberg virus dat op diverse bedrijven is aangetoond.



Onze Louis krijg gezelschap van een potlam van vrienden. Want het is toch normaler om met een lam op te groeien dan met een troep honden. Wel slapen ze eerst 's nachts binnen in een bench. Overdag zitten ze in de schuur onder de warmte lamp of bij mooi weer buiten op het gras. Na een onwennige start zijn het nu gezworen kameraden. Als we 's morgens opstaan beginnen ze na het eerst geluid hartverscheurend te blèren. Iedereen die het altijd zo bijzonder vindt dat onze honden en poezen zo in harmonie samenleven zal verstedd staan. Een paar lammeren erbij deert ze niet.



's Avonds na hun avond maaltijd houden ze ons gezelschap en slapen ze op een kleedje voor de houtkachel. Totdat ze te groot worden, daarna verblijven ze 's avonds in de schuur.

11 april lijkt de zondvloed aangebroken. Noach vaart voorbij, maar we moeten kaartjes trekken wie mee mag. Dus blijven we hier. Er spoelt een heuse rivier over het voorterrein de ezelwei in. De schapen staan vastgezogen in de grond en in de kelder staat 15 cm water. Jammer want zonder laarzen komen we nu niet meer bij het wijnrek. Gelukkig staat er nog wat warm bij de kachel! Zo nat hebben we het nog niet eerder mee gemaakt. De hele dag valt het recht naar beneden, continu door. En ook de dagen ervoor is het niet bepaald droog. Alleen de ganzen zitten er niet mee. Zij bedrijven de liefde in de vijver. Op 12 april is het nog niet voorbij. Onweer en twee hele felle hagelbuien. De planten die net weer naar buiten zijn gezet raken bijna bladloos, en de lammeren duiken onder hun moeders, schuilend onder de uitstekende wol. Op de dikke laag wol van de oaien blijft een laagje hagel staan.

Het werk aan de voorgevel van de gite komt eindelijk klaar. We hebben er even op moeten wachten. We kwamen in het najaar 1 droge dag tekort om de laatste laag af te smeren. Uiteindelijk kan na 5 maanden de steiger afgebroken. De voorgevel is geverfd en de bloembakken staan weer vol

bloemen. Ook wordt de lekkage in het dak boven mijn bed verholpen. Een paar scheuren in het cement rond de schoorsteen waren de boosdoeners.

We horen de eerste kikkers een kleine aanzet geven tot een eerste kikkerconcert. Al snel groeit het aan en 3 dagen later klinkt het al meerstemmiger, om nog wat later op volle sterkte te zijn. Na de lange vluchten heen en terug naar Afrika hebben de eerste zwaluwen alweer hun intrek in de paardenstal genomen. Er is voldoende natte klei te vinden om de nesten te renoveren eer ze weer in gebruik worden genomen. Ook de Hop keert op 1 april terug uit Afrika, maar helaas nemen ze niet opnieuw hun muurhol in gebruik. De perzikboompjes staan uitbundig te bloeien maar veel insecten zijn er nog niet voor de bevruchting.



Iets later gevolgd door de rest van het fruit.

De eerste zaaisels staan alweer in de bakken. De paarse aardappels en de tuinbomen zitten in de grond. Maar na onze heerlijk warme dagen waarbij alles langzaam groen wordt en het gras weer gaat groeien wordt het weer ijsig koud.

De kippen blijven in de Paas-mood want we krijgen per dag een ei of 6 erbij. Dat wil zeggen als we Tjalling voor zijn in het kippenhok. Die heeft ontdekt dat als eieren vallen op steen ze beter te nuttigen zijn. En als ik ze kan vinden. Een aantal kipjes legt keurig in het kippenpaleis, maar een enkeling dwaalt af naar de schuur. En dan wordt het zoeken. Ook gans Annie (ofwel Lady Gakgak) gaat stug door. We zijn al aan ei 30+. Een van de kippen raakt broeds. En we houden 2 ganzen over omdat 2 heren bij een dame wat veel is. De heren beginnen te vechten en ik vind een plaatsje op een boerderij voor hem waar ze net op zoek zijn naar een nieuwe gans.

Na een paar prachtige dagen gaat het weer zo erg regenen dat de schotelantenne het niet aan kan en we een deel van de avond met strepen tv zitten.

De warme dagen en de zon zorgen dat alles groen wordt en bloeit. In de bossen in het nationale park de Morvan ziet het blauw van de wilde hyacinten. De bermten staan vol met bosanemonen en wilde primula's.



Ook wij kijken naar de inhuldiging van onze nieuwe Koning en drinken oranje bitter. We eten een hapje buitens huis, en groeten jullie

Nol en Koos