

Allemachtig prachtig,

Met Philippe doorkruis ik de Morvan. Samen castreren we hengsten in de weide omtrek. Het verschil met Nederland is dat we tussen de visites de nodige kilometers moeten afleggen. En dat is geen straf. We komen op de mooiste plekken.



Op 3 mei hebben we de hoefsmid en 's middags worden de schapen geschoren. Net de dag dat 10 departementen waaronder de onze code oranje krijgen van France-meteo. Risico voor zware onweersbuien. De schapen slapen na het ontjassen nog maar een extra nachtje binnen! Vanaf 4 mei zijn de temperaturen weer omhoog gegaan en komt er ook weer volop zon.



De kleine Louis en zijn vriend verhuizen overdag naar de wei waar ze vrolijk in het rond springen. Louis' poot is weer helemaal goed bruikbaar. 's Avonds huppelen ze vrolijk achter ons aan terug naar

stal en 's nachts slapen ze nu naast de geit. Af en toe rennen ze samen met de honden door de tuin. Op volle snelheid racen ze mee. Zonder angst en razend snel.



We verhuren de gite aan Amerikanen. I.p.v. de beloofde franse cheque zoals afgesproken sturen ze een Amerikaanse cheque. Meestal erg ongunstig i.v.m. de omwisselkosten. Echter de gite wordt bijna 10-voudig overbetaald. Denk toch dat er iets niet klopt. Ze komen 1 juni dus we zullen wel zien.

We zijn weer erg druk met de tuin. Door het natte voorjaar groeit het gras enorm hard. De aardappels en topinamboers komen boven en ook de tuinbonen steken boven de grond. Alle fruitbomen bloeien dat het een lieve lust is. (onder: kweeper en mispelbloem)



De bietjes, artisjokken en courgettes komen ook op en de volgende zaaisels staan weer in de kasjes.

2 van onze krielen hebben de leg gestaakt en zitten nu op een nest. We moeten ze goed controleren en de eieren merken want de andere dames gaan er lekker naast zitten en even later liggen er ipv 4 , 6 of 8 eieren onder. De rest scharrelt lekker door de tuin. Maar broeden steekt aan, de leg staakt, men zit. En ze wisselen regelmatig van nest. We blijken uiteindelijk 2 ganzerikken te hebben en omdat ze elkaar te lijf gaan ruilen we er een met kennissen voor een grote diepvries haan.



Wij zijn niet de enigen die blij zijn met onze pergola. Ook de zwaluwen benutten hem om in het avondzonnetje uit te kijken naar een lekker hapje of een vriendin. Met alle risico's voor ons die eronder zitten. Verder wordt er druk gelegd. Ook is er weer een echtpaar dat er op gespist is om persé een nest te bouwen in de tussenruimte bij poes Cliquot. En dat kunnen ze snel. In een paar uur tijd is er een half nest aan de houten balken geplakt. Het is geen ideale plaats omdat de deur vaak op slot gaat als we er niet zijn en er dus niet gevoerd kan worden. Er zijn schuren genoeg waar het wel kan. Ook hebben we het idee dat de Hoep toch weer terug is. We zien hem 's morgens vroeg vaak uit de hoek bij het terras wegschieten.



Waren onze blauwe regen bloemen vorig jaar nog verlepte muizen dit jaar staat hij er prachtig bij. De eerste takken zijn ook al op de pergola gearriveerd:



Ik ga zelf een weekje naar Nederland. En onze superoppas van de Corsica vakantie komt met vriend moeders ondersteunen. Zo kan ik met een gerust hart op stap. Met allerlei planten kom ik na een week weer terug op honk. Planten zijn hier schreeuwend duur. We hebben naast de keuken een perk uitgeruimd waar we snijbloemen gaan zetten. Dit jaar gaan we de tuin optimaliseren.

Net voor vertrek hebben we nog een “ verrassing”. De afvoer van de slaapkamer en de gite zit weer verstopt en we hebben in eerste instantie geen idee hoe het kan. Tot een vriendin de trappen afdaald en met het schaamrood op de kaken. Zij heeft ontdekt dat haar (nog geen tweejaar oude)zoontje duikbootje heeft gespeeld met de inhoud van de afval emmer. Omdat hij erg handig is met knopjes gingen de duikbootjes goed onder water. Gelukkig waren ze een dagje langer gebleven en konden ze zelf mee opruimen.

Tijdens mijn afwezigheid besluiten de rammen dat hun weiland leeg is en dat het gras aan de andere kant van het hek aanzienlijk groener is. Dus staat als eerste “ onze Fons” in de tuin al snel gevolgd door zijn makkers. Buurman Eric Greze schiet snel te hulp na een noodkreet van moeders en als snel zitten ze veilig in de wei van de Louis en zijn vriend. Sinds vandaag zijn de fokrammen verder van huis. Ze kunnen deze zomer hun lol op in een veld bij een vriendin. Vandaag staat het gras als schouder hoog, dus ze kunnen nu wel even voort.

Het blijft op een enkele dag na nog steeds erg nat en relatief koud. Elke avond branden we nog de kachel. Heel ongewoon voor de tijd van het jaar. De mooie houtstapel van afgelopen oktober begint aardig aan zijn eind te raken.

Wij groeten jullie, op naar de maand juni,

Nol en Koos