

Juni en de skistations zijn open in de Pyreneeën!

Volgens zeggen hebben we het natste voorjaar sinds 1887! Op 1 juni is er een hitte golf in Lapland en kan men op ski vakantie naar de Pyreneeën! En bij ons breekt eindelijk de zon door de wolken. Het is nog niet meteen erg warm, maar in ieder geval wat vrolijker! Warm is het 2 dagen later. Van het ene uiterste in het andere.

Met de door mij uit NL meegenomen dievensteker ga ik mijn speerdistels (*Cirsium vulgare*) te lijf. Het is de schotse nationale bloem, maar woekert ook welig in Bourgogne. Ze hebben zich aardig uitgezaaid en daar waar ze groeien wordt niet gegraasd. Terwijl ik met dubbeldikke leren handschoenen de dingen amper aan kan pakken staan mijn langoren verlekkerd te kijken naast het hek. Ik gooi er een over het hek en denk dat ze zich dan snel zullen bedenken, maar smakelijk worden ze achter elkaar opgesmikkeld. De eerste stapel distels wordt de eerste dag al helemaal weggewerkt. Ze schijnen ontzettend nectar rijk te zijn en dus erg goed voor de bijen. Dat kan wel zijn maar de naald scherpe naalden houden de rest van de dieren op een afstand!



De “Amerikanen” die in de gite zouden komen, komen natuurlijk niet. Het blijkt een groot fraude verhaal waar zowel in Frankrijk als in Nederland voor gewaarschuwd wordt in de media. De bedoeling is dat je de cheque gaat innen, het teveel betaalde geld terug stort en vervolgens er instinkt omdat de cheque niet gedekt is. En bovendien blijft je gite leeg.



Van een klant krijg ik een aantal bijzondere eieren die deels onder mijn eigen krielkipjes komen en deels bij een vriendin. Van de 4 eieren bij mij komen er 3 uit, maar door een woeste wroet actie komt er een om. Helaas net het kuiken uit het groenkleurige ei. Een ander krijgt het aan de stok met een andere kip met kuikens. Hij/zij wordt bijna gescalpeerd. Maar met een drupje superglue komt het vel weer vast en de volgende dag is er bijna niets meer van te zien. Nooit geweten, maar het schijnt dat je aan de kleur van het kippen oorlel (jaja net achter het oog) de kleur van het ei kunt zien. Wiite oorlel geeft een wit ei en een rode oorlel een bruin ei. Hoe kippen met groene eieren er uit zien zullen we nog moeten uitvinden. Ik krijg nog 12 eieren van dezelfde klant en ik koop een klein broedmachientje. 2 a 3 x per dag moet ik de eitjes keren en zorgen dat het vocht op peil blijft. Zacht zoemend staat de couveuse in een hoek van mijn kamer. De eerste 1,5 week zitten erop. Een totaal van 21 dagen. Ook liggen er nog 3 onder gans Annie die na het ongeveer 65 ste ei heeft besloten ook eens te gaan zitten. Haar partner doolt nu wat eenzaam door de wei en houdt verder trouw de wacht.



Tussen Lurcy le Bourg en Premery ligt een graanveld met er omheen een band van klaprozen.



Een prachtig gezicht.

Op 6 juni schiet het kwik naar boven de 30 graden. De wisseling is wel heel extreem en de dieren slapen dan ook veel. De honden liggen op de koele tegels en mijn schapen in de schaduw onder de bomen. Helaas worden de avonden vaak verstoord door onweersbuien. Het ergste passeert ons, maar in Parijs vallen er hagelstenen zo groot als kippeneieren. Het lijkt een zomer van uitersten te worden. 18 juni is er zwaar onweer in de Pyreneeën en er valt een dode en ook in de grot te Lourdes kan de Heilige maagd maar node het hoofd boven water houden.

Onze kleine kuikens zitten apart van de rest en helaas kan de familie wel afdalen uit het groene hok, maar hebben de kuikens nog niet begrepen dat ze ook weer omhoog kunnen. Dus bij erge regen fungeer ik als lift en til ze weer naar binnen. Na mij de ren ingewurmt te hebben. Ook dit gaat wer voorbij en men redt zichzelf.

Louis en zijn vriend worden langzaam aan al meer normale schapen. Tegenwoordig wonen ze buiten in de grote kudde en mengen ze zich ook zolang ze mij maar niet zien. Dan staan ze meteen schreeuwend bij het hek. Ze volgen zelfs tot in de hoge wei.

De eerst zwaluwen zijn alweer uitgevlogen. Er zitten minder nestjes dan vorig jaar . Dus blijft het paard ook schoner. Vorig jaar kwam ze elke morgen gespikkeld van stal.



Overall om ons heen wordt druk gehoord. Op de praktijk is het dan ook rustig met uitzondering van de drachtigheidsbegeleiding van de merries. Daar is het nu top drukte. En er vallen nogal wat merries binnen ons bestand. Van de wei achter ons halen ze een hele voorraad balen weg. Nu wachten op de nieuw groei en dan komen de koeien weer terug.



Moeders zit nog een dagje op de brocante in Lurcy le Bourg en komt weer van 5 dozen rommel af. We verdienen geen schatten, maar anders hadden we het naar de déchèterie gebracht. En het ruimt zo lekker op.

We zijn druk met de tuin en eten aardbeien en bessen van eigen bodem. De rest groeit langzaam door het aanhoudende koude (winter) weer. De tomatenplanten zijn pas zo'n 30 cm hoog. Maar de kippen leggen door. De kachel brandt, Alles zal reg kom,

Nol en Koos