

Hebt u al een Passie??

Als je tegenwoordig geen Passie hebt hoor je er niet meer bij lijkt het. Na enige navraag besluit Nollie dat haar Passie is het rapen van honden drollen. Want doordat ze de drollen raapte en naar de mesthoop verplaatste kwam ze langs de ganzen vijver en die dobberden als zwanen door onze vijver. En daar genoot ze van. Onze armeluis zwaan!!



Mijn Passie zal wel zijn het vangen van ezels. Bij een vriendin van ons overleed een van de ezels en omdat de andere zo treurde om dit verlies besloot ik Nelis aan te bieden als tijdelijk gezelschap. Nou kan ik dit wel willen, maar Nelis dacht daar anders over. Zijn halster omdoen is het probleem niet, maar hij wilde de familie niet achterlaten en het hek kwamen we niet door! Maar haatdragend is hij absoluut niet want na afloop kwam hij rustig weer een appeltje uit de hand eten en kon ik ook de halstertouwen weer losmaken. Al met al een middagje beweging zonder resultaat!

We genieten allemaal van het heerlijke zonnige weer. De lammeren zijn lange dagen buiten. En groeien daardoor als kool. Met de er tussen door scharrelende kippen doet het wel heel lente achtig aan. Onze armeluis zwanen hebben zo nu en dan een aanvaring met de bezorgde moeders.



Ook bij de Tirelire schiet het lekker op. Doordat het droog is geworden kan ook meteen de septic tank geplaatst worden. Door alle graafwerkzaamheden wordt de tuin ook lekker opgeschoond. Allerlei overbodige struiken worden uitgegraven en opgestookt. De rommel komt mooi aan de kant. Ook keukenmuren worden afgewerkt .

Alle kleine Jack Russells uit de vorige nieuwsbrief vinden een nieuw thuis!

Voor de liefhebbers van slakken: haast u naar Bourgogne. Het schijnt dat de populatie escargots ernstig bedreigd wordt door een exoot: de Guineese Hazelworm schijnt tot in onze contrijen te zijn doorgedrongen. Op zijn dieet staat bovenaan de Bourgondische wijngaardslak (zelfs zonder knoflook en peterselie!)



Helaas is er nog een natuurfenomeen waar we voor uit moeten kijken: door de zachte zomer komen de eerste dennenprocessierupsen alweer uit hun nesten. Deze voor honden dodelijke rupsen overwinteren in grote nesten in dennenbomen. En in het vroege voorjaar en zeker bij de temperaturen van het ogenblik komen ze uit en gaan ze op stap. De borstels op de ruggen geven een vocht af dat bij aanraken met de tong alleen al ernstig weefselverval kan geven. Kun je nagaan wat er gebeurt na opeten. Ook voor de mens zijn ze niet prettig , men krijgt ernstige huiduitslag.

Het slecht onooglijke motje legt voldoende eieren en de uitgehongerde rupsen brengen in naaldbossen enorme schade aan. In korte tijd kan een heel bos worden kaalgevreten!

Op de kaart in groen aangegeven in welke departementen de rups al voorkomt!



Chenilles processionnaires du pin  
© Patrick OGER 02-2002





Van 23-11-1997 tot 21-03-2014, dus op bijna 16 jaar en 4 maanden moeten we afscheid nemen van onze Tante Piet (doopnaam Pattes Blanches oftewel Patto) Hier een impressie:



9 weken



5 maand



15 jaar



Rust zacht lieve Piet.

Bij de Tirelire wordt er nog meer gedaan. We hebben nu een echte keuken en die moet nog gewit worden. We slechten de heg van de buurvrouw. En stoken de boel in 1 dag weg. In het totaal wel 39 Tuja's en de rest van de houte afval. Het is de eerste erg warme dag en wij hebben een vervroegd paasvuur. Ook hier schijnt men niet te mogen stoken maar iedereen moedigt ons aan.





Nu kan er gras gezaaid worden en planten we bomen. Ik begin met het voegen van de muren in het kleine kamertje. Hierna rest er niet veel meer dan het grote schoonmaken!

Denken we net alle dweil emmers op te kunnen ruimen, krijgen we een nieuwe (weliswaar zeer tijdelijke) huisgenoot. Een kleine Jack Russell pup die op gekalefatert moet worden. Het voordeel is dat deze plasjes en drollen veel kleiner zijn en minder geurig! Helaas haalt ze het niet.



Het voorjaar begint en overal staan de sleedoorns weer in bloei. De laatste lammeren zijn geboren en zij gaan ook lekker de wei in. Helaas is er nog weinig gras. Maar de temperatuur stijgt , al is er nog wel wat wind. Dus ook dat zal wel goed komen. De ganzen zijn aan ei 20 toe en wij zien al kleur verschil op onze armen.

Vannacht wordt de tijd verzet. Dat wil zeggen dat de ezels een uurtje later wakker zijn, en voor ons wil dat zeggen : uitslapen! Tot wel kwart voor 8!

Een fijn weekend ,

Nol en Koos