

Zomertje

Op weg van St Maurice naar Auchan kom je langs een bordje met erop Echoppe de Marie. Als je het weggetje inrijdt kom je aan bij een erg leuke B&B met eronder een heel leuk souvenir winkeltje. Wij vonden er al heel wat leuke dingen zoals ook dit vogeltje op zijn glazen bol dat nu tussen onze planten staat. De moeite waard om een keer te bezoeken.



Op weg naar Corbigny is een steengroeve genaamd Picampoix. Midden in het gebied staat een boerderij eenzaam en verlaten om binnenkort in de afgraving te verdwijnen. Je mag er al niet meer komen. Maar ooit is het een fraai "spul" geweest. Met een prachtig uitzicht op de Morvan. Helaas voor dit huis zit er in de bodem genoeg grint om alle spoorbanen van Frankrijk te vullen.



Op het pinksterweekend schiet de temperatuur ineens omhoog en loopt het tegen de 30 graden. De overgang is wat bruusk. De honden liggen dan ook als gevelde eiken om ons heen, en tot grote activiteiten zijn ze niet te bewegen. Maar misschien komt het ook door de heerlijke wandeling van de dag ervoor waar ze eerst het achterland van La Tirelire mee hebben helpen ontdekken om er na een verfrissende duik in het canal de Nivernais te nemen. Wij vallen in etang du Merle.

Onze kippen zweren bij onze partytent. Als het regent zitten ze heerlijk droog en als de zon schijnt geeft ie schaduw. Ze worden al makker en als het aan hen ligt schuiven ze aan bij het ontbijt. Ook de drempelvrees is overwonnen en parmantig stappen ze de keuken in voor een inspectie.



Als ze niet onder de tafel schuilen zitten ze graag ook op de leuning van de bank. En concureren met de honden om het tafelafval.

Een voordeel van de warmte is dat de was sneller droog is dan ie gewassen kan worden. Komt goed uit want er moet veel gewisseld worden.

We hebben ook weer een tijdelijke logé. De laatste Golden Retriever die nog geplaatst moet worden. (vandezelfde fokkerij als waar de Jack Russell pups vandaan zijn gekomen). Het is een lieve mooie hond, die nog wel enkele dingen moet leren. Oa dat de kaas die op tafel ligt voor ons is en niet voor haar. Heerlijke jonge boerenkaas. En helaas voor 1 van onze kippen, wilde ze ook het ei dat net

gelegd was. Op zich taalt ze niet naar de kippen. Ze kunnen rond om haar heen lopen zonder probleem. Maar tegen de nogal hardhandige wijze waarop de kip van het nest is geslingerd om bij het ei te komen blijkt de kip niet bestand. Onze Taupe vindt het allemaal niet zo nodig en staat vaak bij ons met een vragende blik: "ze blijft toch niet he????". Of moet ik alweer met haar spelen?? Dit laatste omdat Cherry meteen loops wordt van de weeromstuit en onze Tjal haar wel aanstaat. En daardoor graag in zijn gezelschap is. Wolf daarentegen vindt ze maar een klein opdondertje.



Op onze eerste wandeling buiten het hek volgt ze Tjalling in het smerigste vennetje dat er in de wijde omgeving is te vinden. En dan besef ik me weer waarom ik kortharige honden zo makkelijk vind. Achter dit engelachtige gezichtje schuilt een grote dief. Onze eigen honden zijn slechts kruimeldieven hierbij vergeleken. Onze Cherry vindt een manier om de voorraad tonnen om te laten vallen. Tot groot plezier van allen. Gelukkig vinden we voor haar een fantastisch adres waar ze naar haar sterilisatie naar toe gaat verhuizen

Er wordt weer druk gehooïd in de wijde omgeving. Bij ons achter zien we daardoor ook de reeën weer beter. Op haar gemak slentert deze reegeit door het veld.



Ook mijn eigen voorraad wordt weer aangevuld. Helaas worden er minder kleine baaltjes gemaakt dan voorheen. De kleine balen persen raken "uitgestorven" .

Om transport kosten uit te sparen besluit ik zelf mijn hekken voor la Tirelire te gaan halen. Het bedrijf zit op 195 km hiervandaan (3 uur rijden). Dus met een volle tank zou het te doen moeten zijn. Helaas hebben we pech en worden het 2 ritten want bij onze eerste poging gaat de achterbak van het busje niet meer open. Van de 6 rollen kunnen we er 2 meenemen op de achterbank. Bij de 2^e rit neem ik geen risico en gaat de aanhanger mee.

Na bezoeken aan de pluktuin van Marigny worden de jam voorraden weer aangevuld. We plukken 7 kg aardbeien, 2 kg zwarte bessen en de nodige rode bessen. Halen prachtige verse jonge aardappels, erwten, tuinbonen , bietjes etc. Daar kunnen we zelf niet tegen aan verbouwen. Doordat we zelf plukken is het niet zo duuren daarnaast hoeven we ook niet te sproeien of te wieden. Er staan zelfs kruiwagens met en zonder emmers erin ter beschikking van de plukkers.



Volgend jaar maar een mooie tuin met bijenbloemen aanleggen. Want binnenkort ga ik met een imker opstap. Kijken of het ook wat is voor bij ons!

Op 29 juni is Tjalling alweer 3 jaar oud. En op zijn verjaardag bereikt de loopsheid van onze Cherry het hoogtepunt. Een prachtcadeau volgens hem, helaas mag hij er van ons alleen niet mee spelen.

Voor de wijnliefhebber slecht nieuws want de Bourgogne-oogst wordt gedeeltelijk verwoest door een hagelstorm. Volgens de eerste berichten is 40 tot 80 % van de wijnoogst in de oostelijke regio Côte de Beaune kapot. Daar worden onder meer de prestigieuze Santenay-, Meursault-, Volnay-, Pommard-, en Beaune-wijnen gemaakt. Duiven grote hagelstenen. Maar niet alleen daar: Ook in Mont et Marré kwam de hagel naar beneden. Wij genoten thuis echter van een heerlijke bui voor de tuin en het weiland.

Kippien Langkous valt op kleine kipjes. Maar zij verkiezen toch het oude haantje:



Terwijl de witte haan Kippien verjaagt springt het kleine kipje van het hek om meteen erna zich aan te bieden aan haar redder.



Dit zijn slechts 4 van onze kleuren stokrozen. Ze staan weer uitbundig te bloeien aan alle kanten van het huis.

Mijn heggen staan er alweer geschoren bij. De buurman kwam weer vragen of hij niet net als vorig jaar ze even mee zou nemen. Nou graag.

Wij hebben de opruimwoede. Het tuinhok is aan kant, de kelder zijn we mee bezig en daarna komt het werkhok aan de beurt.

Groeten uit een zomers Maubranche

Nol en Koos