

Zwemwater.

Op 4 juli zien we les Bleus ten onder gaan tegen Duitsland. Wij zetten de joker in voor Oranje! Maar het helpt niet zoals we later zien!



Met de stuwmeren bij ons in de buurt gaat het niet zo best. Ons "eigen" Etang du Merle is lek. Het water staat bijna op winter niveau. Daarnaast komen we aan voor een rondje met de honden en blijkt als gevolg van algengroei het zwemmen zelfs helemaal verboden te zijn. Ook het grotere meer van de Baye is lek. Dit doordat de EDF wat ruig aan het graven is geweest en er een steen in de muur wat verplaatst is. Het water peil daalt ongeveer met 10 cm per week! Een hele slomp water.

Gelukkig hebben we een paar dagen heel wat regen. De scheuren trekken uit de grond en het gras schiet weer omhoog. Hierdoor kan er ook weer lekker gewied worden. En gegeten door de schapen.

We maken in La Tirelire nog een lambrisering. Het geeft een heel warm effect. En ook de verhuur gaat redelijk goed. We verhuren vanaf 14 juli tot aan 9 augustus continu!



Ook thuis is het aardig druk. Zowel in de B&B als in de gite. Tijd voor het verzinnen van een heel stel nieuwe maaltijden.

Onze Cherry burgert te goed in. Ze heeft al neiging haar plekje te claimen. Halverwege de maand steriliseer ik haar. We dopen haar Vrouw Holle, want als zij haar bed opschudt dan sneeuwt het in onze kamer. Dat wat niet tot sneeuw verwordt vreet ze op.



Aap brengt weer eens wat mee naar binnen en raakt het kwijt. Het dier verstopt zich onder de kast en daarna liggen Aap en Wolf gezamenlijk op wacht. Wolf wordt af en toe zo opgewonden dat hij even in Aap hapt. Niet gemeen maar wel storend vindt Aap.



We krijgen ook Telefoon en Wifi in La Tirelire. Op 11 juli komt er iemand van Orange. Ook weer een bijzondere ervaring. Mijn lijn is nl doorgeknipt toen de ramen werden vervangen omdat de oude lijn door het kozijn geboord zat. Sinds dien hing het snoer buiten te bungelen totdat ik het heb losgemaakt en onder de dakgoot door naar binnen heb gepropt. Mijn bedoeling is om het snoer naar

de woonkamer te leiden. Waarop de werknemer van Orange zegt: oh maar hoe moet dat. Ik stel voor om een gat te boren en het snoer te laten zakken door de zoldering naar de woonkamer. Nou dat blijkt een probleem. Ze mogen nl van Orange niet ergens in boren! Er zou wel eens een leiding in de muur kunnen zitten (alsof ze dat al deden in 1892) of in het plafond (1 plankje dik). Hoezo bestaan er zoekers om in de muren zulk soort zaken op te sporen? Gelukkig heb ik de boormachine bij me en red ik mezelf waardoor onze " vriend" weer verder kan.

Het leven op de campagne is niet helemaal zonder risico's. Op 14 juli blijkt een leger mieren onze brievenbus ingenomen te hebben. Als Nollie de post pakt verdedigen zij hun nieuwe onderkomen fanatiek. Vanuit de post rukken ze op en binnen de kortste keren zitten de mieren al bijtend in mouwen en verder.



Op de vensterbank in de schuur groeit een heel moedig plantje. Zonder aarde maar slechts wat leem en amper vocht is deze korenbloem zich spontaan gaan ontwikkelen. Een stilleven een foto waard!

Op de praktijk zijn we druk met de drachtigheidsbegeleiding van de merries. Net als in Warmenhuizen kan ik ook nu af en toe vroeg op stap. Zo 's morgens rondrijden is nooit een straf. Als de wereld ontwaakt zie je altijd fraaie dingen. Ezeltjes die gezellig elkaars rug staan te krabben, optrekkende mist over de velden of een ree die heerlijk bezig is te snacken in het koren:



Wel maken we daarvoor heel wat kilometers. Om 5 merries te zien rijdt ik op een middag 200 km. Dit terwijl er druk geoogst wordt. Dat haalt de snelheid er wat uit want regelmatig zitten we achter een combine of grote ladingen stro op tractors geladen.

Dat het Etang de Merle leeg is gelopen heeft ook weer z'n positieve kanten. We hebben gasten in de gite die met de metaaldetector op stap gaan. Nou de oogst is overweldigend. Veel muntjes en karperloodjes. Maar ook de nodige sieraden.



Voor wie wil zwemmen is er altijd nog het sadsstrand te Nevers. Weliswaar kun je in de Loire slechts poedelen. De stroomversnellingen en de draaikolken maken het nou niet de veiligste plek om uitgebreid te gaan zwemmen. Daarvoor hebben ze ook een zwembad gebouwd op het strand.



Never a dull moment, zojuist raken 2 kippen slaags op het fornuis. Terwijl ze al kakelend rondfladderen blijven ze net niet aan de vliegenvanger plakken. Cherry kijkt verschrikt en duikt weg. Nollie kijkt boos en schreeuwt: “ WEG!!!” Het moet niet gekker worden.

De eerste gasten zijn erg enthousiast over onze Tirelire. Ze sturen positieve berichten uit naar hun vrienden! Fijn om te horen! Doordat er nogal wat regen is gevallen komen trekt ook de tuin lekker aan. Overal komt een beetje kleur.

De zomer brengt ons ook weer veel moois, onze enigszins verwilderde tuin is heel kleurrijk en trekt heel veel vlinders aan en ook de solitair levende houtbijen.





Wij gaan op naar Nollies 84 ste verjaardag, tot de volgende keer!

Groeten,

Nol en Koos