

De donkere dagen rond Kerst

Het is overdag in eerste instantie nog erg mooi weer en het wordt zelfs nog 16 graden. Toch stoken we de kachel al flink. Zeker 's avonds als de avond valt koelt het erg snel af. Om 5 uur 's middags wordt iedereen gevoerd en sluiten we de ganzen weer op. En wij trekken ons terug met een glaasje voor de kachel. Wij zijn niet de enigen die graag van wat warmte willen genieten. Zo treffen we op 1 december een muis in de gootsteen die daar 's nachts ingevallen moet zijn. Dus was hij of zij ook al wat langer binnen. Moeders kon het niet over haar hart verkrijgen om een poes in de bak te zetten. We ontdekken later in de maand ook waar het diertje heeft gezeten: in de oude bakoven waar nu de aansluitkraantjes voor de keukens zitten.



In de gite hebben we een etentje met 20 mensen. Een hele gezellige avond. Met iedereen zittend aan 1 lange tafel. We staan de hele dag in de keuken om alles klaar te krijgen.



In Saint Saulge wordt de Kerstverlichting al hipper. De hoofdstraat ziet er best gezellig uit 's avonds. En ook de grote Kerstbomen doen het goed. Wijzelf versieren onze deurklopper!



We vechten ons weer door een portie bureaucratie heen. Want het inklaren van een buitenlands auto blijft een moeilijk iets. Ik dacht dat ik nu mijn hele dossier in 1 x goed had. Dat dacht de dame bij de prefectuur ook die de dossiers moet voor-controleren (dit om onnodig wachten voor de balies te voorkomen). Dus konden wij plaatsnemen in de wachtruimte. Tot onze grote verbazing bleken we weer een formulier te missen dat al jaren gebruikt zou worden????!!... Laat ik nou vorig jaar nog een auto ingeklaard te hebben zonder dit formulier. Kortom we kunnen onverrichterzake huiswaarts. We lossen het op en 2 dagen later keren we terug. Alles wordt goedgekeurd (zonder dat het bewuste formulier zit bijgevoegd). Wel verwachten ze bij de prefectuur dat we een getekende blanco cheque achterlaten (alsof we gek zijn). De dossiers moeten nl nog een keer gecontroleerd door een official i.v.m. eventuele problemen. Dat duurt zo'n 72 uur. En op de vraag hoe we de auto dan moeten verzekeren kijkt de dame ons vragend aan. Daar hadden ze nog niet over nagedacht. Een buitenlands auto verzekeren is nl niet eenvoudig.

Hebben anderen gillende keukenmeiden met oud en nieuw, wij hebben een gillende waterleiding. Door een verandering aan een spoelbak gaan de buizen vibreren en lijkt het alsof er een alarm afgaat. Het was even zoeken maar met vereende krachten vinden we het euvel.

We veranderen de schotel voor de televisie en we hebben nu een dubbele kop waardoor we ook Franse televisie kunnen zien. Terwijl we aan het sleutelen zijn horen we een lijstje druk zingen alsof het voorjaar begint in plaats van de winter. Ook hier is de winter nog ver te zoeken en een witte kerst zit er absoluut niet in.

Onze jagers zijn er weer en ook Laurent is een actief jager. De diepvries zit al aardig vol met wild. De honden staan tegenwoordig al klaar want het afval is voor hen. Ook de poezen zijn (wild) enthousiast. Terwijl ik bezig ben het afval te versnijden voor de dieren zie ik poes Vlammie er vandoor gaan met en paar ribben om er vervolgens als een volleerde leeuw op te gaan knagen. Ik hoor het kraakbeen kraken tussen haar kiezen.

Niet alleen wild maar ook een grote gezouten ham wordt binnen gedragen. Het monster woog voor het inleggen 17 kg en nu 9 maanden later weegt hij nog 13 kg. Met de grote vlees snijmachine van Laurent gaan we hem te lijf. Heerlijke ham.



Het kenteken komt inderdaad na 3 werkdagen binnen . En tot onze verrassing wordt de auto ingeklaard als Boeing . Het getal op de nummerplaat is namelijk 747! Maar het zal bij laagvliegen blijven.

Op de praktijk is het nog redelijk rustig. De winterprofylaxie komt slechts langzaam op gang omdat de koeien pas aan het eind van de maand binnengehaald worden. Gelukkig hebben de veehouders zo het voer dat ze deze zomer hebben moeten geven tijdens de weideperiode weer en beetje kunnen terugwinnen.



Tweede Kerstdag 's morgens de zon komt stervormig door geholpen door de vliegtuigen.

Onze Tjalling krijgt een aanzoek. Zijn diensten worden verlangd door een blonde labrador genaamd Canelle. En Onze Tjalling is een galante jonge man die niet graag een dame een

blauwtje laat lopen. Dus op 2e Kerstdag is het zover. Hij is aanzienlijk sneller dan zijn grootvader en vader die beide aanzienlijk ongeveer een week nodig hadden om het werk te klaren.



En nu maar hopen dat er wat moois van komt! Als er nog mensen interesse hebben

Na een week of drie gaan we een echo maken om te kijken of er wat inzit. En als het zo is lopen we de kans dat ze op de schrikkel dag geboren gaan worden! We wachten het af.

Dankzij Philippe mijn baas zitten we net na de Kerst nog helemaal vol gedurende 3 dagen. We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar met veel verschillende gasten.

We zijn weer druk aan het broodbakken geslagen. Omdat we niet altijd zin hebben om in alle vroegte naar de bakker te rijden.

Ook hebben we weer een eigen Kerststol gebakken. Goed gelukt maar niet dankzij het recept. Als we dat gevolgd hadden hadden we een harde klomp deeg gehad die nooit gerezen zou zijn want de omschrijving klopte niet helemaal. Ze waren vergeten de hoeveelheid toe te voegen melk in het recept te verwerken.

Op 30 december ben ik al vroeg buiten en zie ik onder een donker wolkendek de zon opkomen.



Het lijkt dreigender dan het is want even later lost alles op en kunnen we zelfs nog een paar wassen drogen buiten.

Op oudjaar kom ik terug van de praktijk en de oliebollen zijn net gebakken. Heerlijk. Oudjaarsavond eet ik samen met Laurent buiten de deur en Nollie kijkt naar de eindejaarsshow die ze graag wil zien.

En zo is het zonder dat we er erg in hebben alweer 2016! 2015 is omgevlogen. De beste wensen voor iedereen

Nol en Koos