

10 jaar later.

De zwaluwen zijn laat dit jaar. Ook de Hoep is later dan normaal. Meestal horen we zijn roep al begin april. Ondertussen is het de 18^{de} en nog steeds geen Hoep. Wel klinkt het kikkerorkest weer elke avond tot in de late uurtjes.

Ineens komt de lente doorzetten. De sleedoornstruiken staan weer in bloei. Een mooi contrast met het frisse voorjaarsgroen van het gras. Ook het koolzaad komt in bloei. En mijn pruimenboompjes hebben nog nooit zo staan bloeien als dit jaar. En als het niet meer gaat vriezen dan krijgen we ook heel wat perzikjes. Langzaam komt de wereld weer vol kleur. En ook weer vol koeien. Veel boeren hebben geen hooi meer en dus moeten de koeien wel weer de wei in. Maar deze laatsten zitten daar niet mee, ze zijn blij na de lange winter weer buiten te komen.



Ik krijg een stier te behandelen die niet meer in de benen wil. Met zakken vol infuusvloeistof ga ik op stap. Na 10 liter zoutoplossing rechtstreeks in de bloedbaan en een dosis glucose besluit hij weer in de benen te komen. Nou had de veehouder al gemeld dat het een heel lastig dier was (en maar zo'n 1400 kg wegend) . Meteen na zijn "wederopstanding" begint hij zich weer als vanouds te gedragen en probeert hij te ontsnappen. Maar omdat hij voor onze veiligheid vastgebonden staat aan de tractor lukt het hem niet en laat hij zich weer vallen. Erg onhandig met zijn kop onder zijn eigen lichaam. Het lukt ons om hem toch nog te keren waardoor hij lang uit komt te liggen en dus weer kan ademen. Besluit de gek weer overeind te komen en dondert nogmaals om. Ondertussen door al zijn kilo's is zelfs de normaal snel los te maken knoop zodanig strak geraakt dat we hem niet op tijd los kunnen krijgen. En zo kunnen we niet voorkomen dat hij zichzelf binnen 1 minuut van het leven weet te beroven door zich op te hangen. Erg frustrerend om zo het leven weg te zien ebben uit zo'n kolossaal beest.

Ik vind een artikel in de krant van een wijnboer in Chaulgnes die 2 varkens heeft lopen in zijn wijngaard. Ze vervangen de ploeg die normaal gebruikt wordt om de aarde luchtiger te krijgen. Alleen nu met de komst van de lente en het vormen van de knoppen worden ze even met vakantie

gestuurd om na de oogst hun werk weer te hervatten. Dit omdat de varkens niet zullen nalaten om ook even aan de knoppen te knabbelen. Het voordeel van de varkens boven de ploeg is dat ze geen kanalen vormen waardoor het water meteen wegspoelt en de aarde dus minder uitdroogt. Door deze methode komen ook de wormen terug in de grond die voorheen volledig verdwenen waren. Deze vorm van productie moet aan nog strengere eisen voldoen dan de biologische teelt. In de Languedoc wordt er al sinds 2012 met varkens gewerkt en daar gaan ze uit van 6 varkens per hectare. In eerste instantie zijn ze daar begonnen om eerst met paarden te gaan werken en vervolgens met koeien. Maar de varkens voldoen het best.



De varkens Bob en Robert in Chaulgnes

Het bloedtappen zit er weer op voor dit seizoen. Ben er niet rouwig om. Weer genoeg koeien konten gezien en staarten opgetild. We zijn weer een jaar ongeschonden erdoor heen gekomen. Mijn beschermingsschort is ondertussen van prototype veranderd in afwasbaar model.

Houdini en Georgette hebben de ganzenpoel ontdekt. En vooral Houdini vindt het reuze!. Dommelend zie ik hem in het water liggen. Het leven van een varken is wel heel vermoeiend. Als ze niet ergens liggen te snurken dan zijn ze wel aan het eten of gaan zoals Houdini even op familie bezoek. En omdat alleen Houdini en Georgette van het water profiteren besluit ik tot een familie reunie. Maar niet voor lang want Houdini heeft een overmatige belangstelling voor zijn dochter van bijna 7 maanden. En de familie waar zij en haar (geholpen) broer heen gaan zitten volgens mij niet te wachten op een verrassing . Toch kunnen ze allemaal even genieten van het spelen in het water. Een enkeling zwemt echt tot hun eigen grote schrik.

En Georgina komt er meteen de rest van de middag niet meer uit!



De varkens zijn niet de enigen die van het water genieten. Quintje ontpopt zich tot een ware waterrat. Op een wandeling ben ik haar evenkwijt maar dat is niet zo gek, ze volgt nl Tjalling die even een stok aan het halen is in het water. Als een echte bever glijdt zedoor het water.



Thuis neemt ze genoeg met dit kinderbadje dat we hebben gekregen van vrienden. Om vervolgens als het even kan heel onschuldig op de eetkamer tafel te klimmen om te kijken of er niet nog wat kattenvoer ergens staat. Die bruinen hebben een neus... Teazle kon ook een dag voor het fornuis doorbrengen omdat er 1 brokje onder lag waar ze niet bij kon.



Toch is nog niet alles veranderd in die 10 jaar. Vanaf zaterdag 28 april zit ik weer eens zonder internet. Het blijkt te gelden voor iedereen en wordt op zijn laatst verholpen op 2 mei. Het is niet anders. Leve de mobiele telefoon waar dan nog wel ontvangst op is.

Het gras groeit weer als kool. En daarmee ook de lammeren. Het zijn alweer hele buffels aan het worden. De oude dames zien een scheerbeurt wel weer zitten maar moeten nog geduld hebben tot 5 mei. Dan wordt het ook voor hen bevrijdingsdag. 😊

Op de laatste dag van april keert Nollie terug in la douce France. Na aan beide ogen aan staar te zijn geholpen is ze nu een echte clairvoyant! Niets kan haar meer ontgaan. Gelukkig kan ze een lift krijgen in een ruime auto. Beladen met plantjes en zakken "honden"snoep komt ze aan. De honden ontvangen haar zoals het hoort. Tjalling met een grote grijnsop zijn snuit, van Taupekrijgt ze een tak en Wolf trekt z'n neusje op.

De weiden staan weer vol met koeien en kalveren. Zo ook onder mijn favoriete boom



Uiteindelijk komt er 1 zwaluw de schapenstal invliegen , dus het is nog geen lente! Ook deHoep heeft zich bij ons nog niet laten horen.

@ plus,

Nol en Koos